

Open Venster

Kerkblad Protestantse Gemeente Brielle

Kerkblad vernieuwd en heet voortaan Open Venster

Cadeaumiddag in De Plantage

Kerkklokken laten zich horen

Geloven met plezier

De kerkdienst en wat er allemaal aan voorafgaat

Beroep en ethiek





Psalm 119; een jubelzang, een liefdes-alfabet

Ik heb er even over moeten nadenken: waarover ga ik een meditatie schrijven?

Soms best lastig om een goed onderwerp te vinden. Er zijn natuurlijk actuele zaken genoeg, die mij uitnodigen om op kerkbladpapier over na te denken en mijn visie en gevoelens op los te laten. Maar vaak ontbreekt het mij aan voldoende kennis van zaken om daarover mee te praten. Van politieke en economische vraagstukken heb ik maar beperkt verstand. Ook met betrekking tot medische, natuurkundige, biologische, en vele andere thema's is mijn kennis onvolkomen.

Iets meer vertrouwd ben ik met bijbelteksten, theologische en diverse religieuze onderwerpen. En zo bedacht ik: schoenmaker blijf bij je leest. En ik besloot me te richten op de Psalmen. Daar weet ik tenminste over mee te praten, zij het dan wel bijgestaan door onder andere joodse literatuur en de daarin opgetaste wijsheid. Een wijsheid waar je trouwens dan toch weer iets of zelfs veel mee kunt doen in bovengenoemde min of meer actuele feiten en problemen.

Dit keer dan Psalm 119. Waarom juist deze psalm? Omdat die spreekt dan wel zingt over wat heel de bijbelse verkondiging draagt: de Tora. Met de Tora bedoelen we de eerste vijf bijbelboeken: Genesis tot en met Deuteronomium. Daarin vinden wij een taalwereld, een leefwereld aangereikt, die geluk belooft voor heel de mensheid.

Over taalwereld gesproken: op de dag dat ik dit schrijf zijn mijn gedachten nog steeds bij de gebeurtenissen in Washington. Daarbij zingt een lied door mijn hoofd, lied 1010 met die o zo actuele regels in het eerste couplet:

**Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer!**

Maar ook de gedachte: Godzijdank heeft de leugen nu een keer niet getriomfeerd! Hoezeer ook nog met veel lawaai de ontaal van haat en geweld ons in de oren klinkt.

Er bestaat nog een taal waar je van opveert. Taal van bevrijding, van mensen voor mensen, vrede en gerechtigheid belovend voor heel de schepping.

Zoals dus hoorbaar in psalm 119 met zijn lofzang op de Tora. Maar vanwaar die lofzang? Lees die verhalen over goed en kwaad, vreugde en verdriet, vallen en opstaan, geloof en twijfel, offers en vreemde rituelen. Soms gruwelijke verhalen over buitenproportioneel geweld, dodelijke bestraffingen, en over een niet bepaald zachtzinnige God. Wat valt daarover te jubelen? Ja, als je aan de oppervlakte van het verhaal blijft, de letterlijke tekst dus, dan levert dat problemen op. Maar zo zijn ze niet bedoeld. Het zijn leerverhalen, die ons leren wat de gevolgen kunnen zijn van onze woorden en daden. En ons zo andere wegen helpen vinden en gaan op weg naar een waarlijk menselijke samenleving.

Daarom is Torastudie een vreugdevol gebeuren. Een tegengif tegen moedeloosheid, wanhoop, onverschilligheid, cynisme. Je wordt er meer mens van.



Eén voorbeeld: Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte en uiteindelijk eindigt het in de slavernij van een heel volk. Maar kijk dan naar het begin van dit verhaal. Het begon met een voorliefde van Jakob voor die ene zoon, waardoor afgunst, jaloezie en haat werden opgewekt.

Als Jakob evenveel had gehouden van die broers als van Jozef ... zou de geschiedenis dan niet anders zijn verlopen? Wij kunnen met ons gedrag en met onze taal zelf bijdragen aan de totstandkoming van een vreedzame wereld.

Laten we blij zijn dat er ÉÉN is, die ons daarbij helpt door leerzame en hoopgevende verhalen. Die ons in een nieuwe taalwereld doet belanden, waar wij toch ten diepste allemaal naar verlangen.

De dichter van psalm 119 haalt het hele alfabet erbij. Alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet worden dienstbaar gemaakt aan zijn loflied. Zoals te zien is in de onberijmde tekst in de Hebreeuwse Bijbel. Tweeëntwintig maal acht verzen die allemaal met dezelfde letter beginnen. En acht is het getal dat heen wijst naar de nieuwe tijd waarin de waarheid van de liefde heeft getriomfeerd. Ons hele taalveld wordt daarmee tot instrument van vreugde.

Zo op het eerste oog, oppervlakkig bekeken lijkt de psalm een haast eindeloze herhaling van steeds hetzelfde. Maar dieper kijkend word je gewaar dat alle menselijke emoties erin meekomen.

Niet weinig mensen hebben tegenwoordig moeite met bidden. Maar elke dag acht verzen van psalm 119 lezen en daarover nadenken, ook met het oog op jezelf, is ook bidden.

Net als Torastudie.

Jezus deed het ook. Hij begon er al vroeg mee, zittend in de tempel en luisterend naar de daar aanwezige Schriftgeleerden.

Psalm 119 was hem naar mijn idee op het lijf geschreven.

Er is nóg een alfabetisch geschreven lied: psalm 145. Een groots loflied op Gods koningschap. Ook daarin op volgorde bijna alle Hebreeuwse letters. Op één na!

Maar daarover een volgende keer.



Zingen en bidden in huis en kerk

**Muziek was en is van alle tijden
nog voor de mens sprak,
zong men reeds**

In vroeger tijden was het religieuze bestaan van een andere orde dan in onze tijd, minder democratisch, dat wil zeggen een formele instelling (de kerk) die, om te beginnen bij Gregorius de Grote, de kerkmuziek formaliseerde en geheel West-Europa voorzag van éénvormige kerkzang want kerkmuziek was vocaal, alleen zang! Eenstemmig en in een (af)wisseling tussen de voorganger en het koor, gemeentezang zou moeten wachten tot de (op)komst van het calvinisme.

Met het lutheranisme ontstond het kerklied in de (eigen) volkstaal en later onder invloed van de calvinisten onder andere de berijming van Psalmen.

De Renaissance en de Barok 'speelden' nog op basis van de 'oude' muziek: de canon, dat vormde de eerste 'meerstemmige' muziek.

Vanaf ongeveer 1820 ontstond de zogenaamde vrije liederen als 'volkszang'; daar waar eerst alles klinkt door koren en solozang ontstond in de Romantiek het vrije lied voor de 'gemeentezang', de zogenaamde gezangen.

Het nieuwe Liedboek 2014 voorziet, in tegenstelling tot het vorige Liedboek 1973, in al deze vormen van liederen, tot aan het moderne pop-lied (Combo-lied) toe! Dit liedboek voorziet in iedere behoefte het kerklied te interpreteren dan wel te



zingen, het is daarmee dus niet compromisloos, zoals het Liedboek 1973 wel was.

Een prachtig voorbeeld is dat bijna ieder onderdeel waarin het liedboek is verdeeld begint met een lied uit de oudheid, die hierboven aan het begin werd beschreven, bijvoorbeeld zo begint de serie 'Morgen' met

- lied 204 en 205 uit de Middeleeuwen, 15de eeuws of vroeger;
- lied 206 en 207 uit de Renaissance, 16de eeuws;
- lied 208 - 212 uit de Barok, 17e eeuws;
- lied 213 - 215 uit de Klassieken, 18de eeuws;
- lied 216 en volgende eigentijds.

Een uitzonderlijk voorbeeld is het begin van de serie Maaltijd van de Heer-liederen: deze serie begint met een zeer oorspronkelijk oude melodie uit zelfs de 12e eeuw.

Dat de serie Adventsliederen niet echt met oude melodieën start komt doordat de adventperiode door de eeuwen niet-of nauwelijks een aparte status had in de

kerk! Lied 433 voor de eerste Advent is de oudste uit 1524. Dit geldt min of meer ook voor de Kersttijd, ook hier zijn de oudste liederen na de Reformatie ontstaan, een uitzondering is 466.

Geheel anders is de tijd van de Epifanie, dit feest was vroeger wat nu kerst is: deze serie heeft dus wel oude voor-Reformatische melodieën, bijvoorbeeld lied 515 en 516.

Pinksteren was 'vroeger' een zeer belangrijk kerkelijk feest; het zogenaamde hoogfeest van de Paastijd, lied 669 is het Pinksterlied bij uitstek, wij zingen het nooit maar in de oude kerk was het een introitus-lied.

Lied 670 en 671 zijn Middeleeuws. Opmerkelijk is ook de typisch barokke melodie van Johann Sebastian Bach 672, een hoogtepunt in de Reformatische muziekstijl.

Na de Barok, ongeveer 1750, werden in West-Europa de liederen (Gezangen) uit diverse landen geïmporteerd, letterlijk of vrij vertaald. Een mooi voorbeeld is lied 673, een schitterend, dynamisch Engels voorbeeld, of lied 712 in de serie 'Herfst-tijd'.

De melodieën in ons Liedboek 2014 zijn van een ongekeerde diversiteit en spiritualiteit, met alle respect voor de melodieën van de Psalmen!

Willem Christian Meyboom

Nieuw kerkblad: Open Venster

Voor u ligt het vernieuwde kerkblad van de Protestantse Gemeente Brielle met als titel 'Open Venster'. Na de vaststelling van het nieuwe beleidsplan afgelopen jaar is hard gewerkt aan een vernieuwd kerkblad, ook onze website is in vernieuwde vorm te zien, aangepast aan de laatste stand der techniek.

Voor de naam 'Open Venster' is gekozen omdat we het kerkblad een breder bereik willen geven. Het kerkblad wordt sinds afgelopen zomer breder binnen onze gemeente verspreid, maar ook daarbuiten willen we uitzicht en inzicht geven in

wat wij binnen en buiten onze kerkelijke muren doen. En wat leent zich beter dan een open venster om naar binnen en naar buiten te kijken. Er kan licht toetreden en uittreden.

'Open Venster'; daarin ligt een opdracht voor ons als Protestantse Gemeente Brielle om de ramen en deuren van onze kerk, onze gemeente en ons hart open te zetten, naar buiten te kijken en naar buiten te treden.

De vormgeving van het kerkblad, inclusief lettertypen zijn ook gewijzigd, waaronder de voorpagina. We willen dit nieuwe

kerkblad op de voorzijde en ook aan de binnenkant aankleden met een variatie aan beelden die staan voor ons als gemeente. Daarbij hebben we ook uw hulp nodig! We nodigen iedereen uit om uw persoonlijke beeld van gemeentezijn naar de redactie (onskerkblad@catharijnekerk.nl) op te sturen. Dat mag van alles zijn, zolang het voor u maar betekenis heeft. Het mag een foto zijn, maar ook een beschrijving van een beeld als u even geen foto beschikbaar heeft; dan zoeken we daar een passende foto bij. Alvast hartelijk dank voor uw hulp en veel leesplezier!



Houd moed

Een nieuw jaar is begonnen, anno 2021 ligt onbeschreven voor ons. In lied 285 wordt dit zo mooi verwoord; Het licht is ons voorgegaan, en straalt als een lopend vuur. Het wijst ons de weg hoe wij in vrede kunnen gaan. In vrede met elkaar leven, elkaar respecteren zoals we zijn, jong en oud de belangrijkste ingrediënten voor het goede leven.

We zijn nog steeds in de 'ban' van corona waarvan de beperkingen ons zwaar vallen, geen samenkomsten in de Sint-Catharijnekkerk voor het broodnodige Woord en daarvan te zingen. Na de dienst een kopje koffie en een praatje wat zo belangrijk is, niet onverwachts een bezoekje, alles op afspraak en met gepaste afstand. Maar ... we houden vol! Er komen betere tijden na deze zorgelijke tijd, we blijven positief in denken en doen, want de afgelopen weken waren er hartverwarmende acties zoals een lunchpakket, een bloemetje met vooral een praatje aan de deur, dit maakten de donkere maanden toch feestelijk voor onze oudere medemens en voelden zij zich, al was het op afstand, verbonden met de kerk. Dit alles werd zeer gewaardeerd en dat geeft zo'n fijn gevoel, dankbaar om dit te mogen doen. Schoorvoetend zijn we begonnen aan dit nieuwe jaar met zijn vele kansen, met de creatieve initiatieven vanuit de gemeenschap door mee te denken kunnen we veel voor elkaar betekenen. Eenzaamheid omzetten in samen één, er zijn voor elkaar. Wij hoeven dit niet alleen te doen, samen staan we sterk in gebed bij het goede werk. We mogen in vertrouwen rekenen op God en Zijn onmisbare Zegen, daar is immers alles aan gelegen.



Een paar regels uit het gedicht 'Hallo nieuwe dag'

**Want wij kunnen zijn als een sterretje zo trouw,
iedere nacht beschijnt het U, mij en jou.**

**Laten wij als sterretjes leven,
door veel warmte en licht op ons pad door te geven.**

Levende Adventskalender

Een aangepaste Levende Adventskalender op zondag 13 december

De jaarlijks terugkerende Levende Adventskalender kon vorige maand niet doorgaan. Vanwege de beperkingen van de coronamaatregelen was het niet mogelijk om mensen te ontvangen in onze huiskamers. Dankzij Arjan Monteny en Ronald van de Vliet konden we in aangepaste vorm elkaar toch ontmoeten aan de Sleepseweg. In hun boerderij Op Aarde gelden andere regels. Maximaal dertig mensen zouden ze kunnen ontvangen. Uiteindelijk waren we met twintig. In twee huiskamers werden we ontvangen zodat we op anderhalve meter konden zitten.

Op zolder was een grote kring gevormd met twintig stoelen. Natuurlijk moest iedereen op die stoel blijven zitten en afstand blijven bewaren. Er werden verhalen verteld en muziek gemaakt. Wat hadden we graag meegezongen. Maar ook dat was niet mogelijk.

Het was fijn om elkaar weer te zien en op afstand te spreken, weliswaar met een mondkapje op.

En aan het eind kwam toch nog een verrassing: buiten konden we nog iets warmes drinken en enkele kerstliederen met elkaar

zingen. Omdat het erg koud was heeft dat niet lang geduurd.

Terwijl de zon onderging keerden we blij terug naar onze huizen.

Trudy Morgenstern





Vergaderen in 'lockdown'

Sinds de strenge lockdown van de afgelopen weken hebben we ook als kerkelijk bestuur geen vergaderingen meer gehad met fysieke aanwezigheid. Dat is soms best lastig. Veel dingen kun je met elkaar bespreken via telefoon of e-mail, maar als je ook nog een gezicht er bij ziet, gaat dat vaak makkelijker. Telefonisch vergaderen gebeurt al steeds vaker. Begin januari ontmoette een deel van de Pastorale en Diaconale raad elkaar via een digitale vergadering. Het was fijn om elkaar aan het begin van dit betere jaar weer te zien.

Toelichting bij de collecten

Als u één van de beoogde collectedoelen in het bijzonder wil steunen, vragen we u een storting te doen op de bankrekening van de Diaconie: NL32 RABO 0365 4804 44 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Brielle, onder vermelding van het collectedoel.

Missionair werk

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis. Meer informatie over het missionaire werk van de Protestantse Kerk



in Nederland is te vinden via www.protestantsekerk.nl/missionair. In de dienst van **17 januari** is de collecte bestemd voor dit landelijke doel.

Werelddiaconaat

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. De watersnood van 1 februari 1953 en de daarop volgende hulp van anderen was aanleiding om het Werelddiaconaat op te richten. Tijdens de dienst van Schrift & Tafel van 24 januari collecteren we daarvoor, in het bijzonder voor Bangladesh. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen

voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. In de dienst van **14 februari** collecteren we voor dit doel. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/ethiopie

Cadeaumiddag in De Plantage in coronatijd



Jaarlijks organiseren de drie kerken van Brielle in december een cadeaumiddag voor de inwoners van verpleeghuis De Plantage. Iedere afdeling mag een verlanglijstje indienen en de vrijwilligers zorgen per afdeling dat de cadeaus worden ingekocht. Door de coronacrisis konden de vrijwilligers op donderdag 10 december de cadeaus helaas niet zelf uitdelen, maar werd dit gedaan door de twee geestelijk verzorgers. Het ging om cadeaus als een tosti-ijzer, waterkoker, sjoelbak, bordspelen, haaraccessoires voor de badkamer, een haardroger, een gereedschapskist, een dvd-speler, puzzelmatten en puzzels en nog veel meer. De bewoners waren zeer verrast dat de geestelijk verzorgers ineens voor een late Sinterklaas of een vroege Kerstman mochten spelen. Met veel plezier werden de pakketten uitgepakt. De cadeaus werden in dank ontvangen door bewoners en personeel!

Lauwrens van der Leer en Diny Wolters, geestelijk verzorgers



Kerstattentie voor jongeren De Hartelborgt

Voor de jongeren van jeugdgevangenis De Hartelborgt hebben we ondanks de corona toch een kerstattentie gemaakt. Net zoals in de kerken hebben de vrijwilligers in De Hartelborgt ook geen diensten meegemaakt maar er wel voor gezorgd dat er voor de jongeren iets was. Er wonen op dit moment 107 jongens en drie meisjes.

Alle jongeren in De Hartelborgt krijgen deze attentie dankzij de verschillende kerken op Voorne en Putten. Onze kerk is daar ook bij vertegenwoordigd.

We hebben kerstchocolade, roze koeken en douchefris gekocht met daarbij een kaart met de kerstgedachte en alles ingepakt in gezellige rode papieren tassen. De jongeren hebben het erg fijn gevonden dat er mensen zijn die aan hun denken. Ook de groepsleiding heeft het zeer gewaardeerd.

Jolanda Stolk en Klara Reuter

Actie kersttassen, een mooie traditie

Verzorgd vanuit onze diaconie. Al diverse jaren kan een aantal mensen in december deze tas tegemoet zien met een groet van de kerkelijke gemeente. Tassen gevuld met boodschappen voor mensen die wel wat extra's kunnen gebruiken of gewoonweg als moreel steuntje in een moeilijke tijd. De tassen werden ook dit jaar persoonlijk (weliswaar tot aan de deur in verband met het coronavirus) langgebracht bij de mensen thuis en bovenal hartverwarmend ontvangen. Dit

was zonder helpende handen niet mogelijk geweest. De diaconie waardeert en bedankt de vrijwilligers en Plus John Bos, die hebben geholpen met boodschappen doen, inpakken en rondbrengen. Volgend jaar weer! Kent u mensen die wel wat extra's kunnen gebruiken? Dan kunt u dat kenbaar maken aan onze dominee. Met deze attentie wil de diaconie in het vaak zo moeilijke bestaan van deze mensen een lichtpunt brengen.

Kerkklokken laten zich toch horen

De elektrische kerkklok in de toren van de Sint-Catharijnekerk heeft tijdens de jaarwisseling toch geluid. Het was vooral bedoeld als een bemoediging en een teken van verbondenheid tussen alle mensen die te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus. In sommige plaatsen in Nederland, zoals ook in Brielle, werden tijdens de eerste lockdown om die reden elke woensdagavond de klokken geluid. Nu was er weer een oproep van de lan-

delijke Protestantse Kerk om dit te doen tijdens de jaarwisseling.

Fijn dat dit gedaan kon worden als teken van saamhorigheid, maar ook als teken van: 'We gaan weer verder.' Een nieuw jaar en nieuwe hoop dat we samen hieruit komen.

Met dank aan (buurman van de kerk) Robert Jansen die het luiden mogelijk maakte.

Neem de tijd...



Afgelopen jaar heeft het coronavirus ons allemaal bezig gehouden. Het heeft een enorme impact op velen van ons gehad.

Maar dit jaar bracht ook een mooie zomer en niet te vergeten een prachtig najaar. Velen van ons hebben meer oog gekregen voor de schoonheid van de natuur.

Met een enkele vriend of vriendin heb ik prachtige wandelingen mogen maken. Waarvan hier een enkel voorbeeld. On-

derstaand een Indiaanse inscriptie bij een bron in Arizona.

Corry de Prieëlle

Neem de tijd om naar de hemel te kijken.
Zie de vormen en gestalten in de wolken.
Hoor het licht ruisen van de wind
- en beroer het koele water.
Zet je voet zachtjes neer.
Wij zijn de indringers,
een korte tijd geduld
In een oneindig universum.



Van de kerkrentmeesters

Kerk in beeld

Sedert eind vorig jaar komen op zondagochtend de kerkdiensten ook in beeld de huiskamers binnen. Meer hierover elders in dit kerkblad.

Soms doet zich een (aanloop)probleem voor. Wij proberen (in samenspraak en samenwerking met het betrokken bedrijf) elk probleem zo vlug mogelijk voor u op te lossen.

Actie Kerkbalans 2021

Elk jaar brengen wij als kerkgemeenschap een groot bedrag bij elkaar om het pastoraat (waaronder de kerkdiensten) in onze gemeente te kunnen voortzetten. U als gemeentelid zijn wij daarvoor zeer dankbaar.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de komende periode zullen onze vrijwilligers weer op pad gaan voor de actie Kerkbalans. Maar ingevolge de coronamaatregelen halen zij dit jaar geen antwoord bij u op. Daarom krijgt u een brief met het verzoek om in 2021 ten minste



hetzelfde bedrag te geven als in 2020. En om contact met ons op te nemen als u dat niet wilt of als u uw bijdrage wilt verhogen. Ook ten behoeve van het jaar dat voor ons ligt hopen wij opnieuw op uw betrokkenheid en financiële steun.

Verjaardagsfonds

Ondanks de coronaperikelen bracht in 2020 het Verjaardagsfonds bijna 1600 euro op. Gevers en lopers: hartelijk dank hiervoor.

Najaarsactie

De inmiddels afgeronde Najaarsactie was een succes. Ieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank. Samen hebben wij daarmee het financiële tekort over 2020 verkleind.

Giften

Aan het einde van vorig jaar ontvingen wij (per bank) een aantal giften. Iedere geveer: hartelijk dank hiervoor.

Nieuwjaarszegen voor de 'lieve Nederlander'

Nieuw ritueel

Het is bedoeld als nieuw ritueel: de Nieuwjaarszegen. Theoloog des Vaderlands Almatine Leene sprak haar zondag voor het eerst uit. 'God zegene Nederland.'

Op muziek van Henry Purcell danste de Dutch Don't Dance Division in de lege kerkbanken van de Haagse Kloosterkerk, terwijl Leene erlangs liep en het verhaal van Jacob en Esau vertelde. Jacob stal de zegen van Esau, wat uiteindelijk tot een confrontatie leidde.

Nieuw genre

De bedenker van de Nieuwjaarszegen, de Wassenaarse predikant Tom Mikkers, noemde het eerder een 'nieuw genre' en zeker geen kerkdienst. Het door de EO uitgezonden programma deed denken aan 'Op verhaal komen in de Wester' van de in 2018 overleden predikant Nico ter Linden.

Mikkers bedacht de Nieuwjaarszegen voor de Haagse kerken. Toen zijn oude werkgever de EO het idee omarmde, werd er 'nationaal' aan toegevoegd. Het is de bedoeling dat het evenement op elke eerste zondag van het jaar plaatsvindt en zo een ritueel wordt. Mikkers: "een nieuwe Nederlandse traditie".

Boodschap kerk

De Hattemse predikant Leene vergeleek haar rol met die van burgemeesters die een nieuwjaarstoespraak houden. "De kerk



heeft ook een boodschap." Met een choreografie in de kerkbanken en begeleid door klassieke muziek gaf ze de 'lieve Nederlander' de zegen mee. "Ik hoop dat we elkaar in 2021 weer kunnen omhelzen, al kan het wel even duren", zei Leene. "Maar je bent niet alleen. God is erbij, ook als het moeilijk wordt. God zegene Nederland."

De Nationale Nieuwjaarszegen is terug te zien op onder andere de website van de Kloosterkerk in Den Haag (<https://www.kloosterkerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/definitieve-trailer-na-opnames.mp4>).

Bron: Dagblad Trouw

Huispaaskaars bestellen



Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen bij Hennie Deur. Op de foto ziet u de kaarsen van 2021. Helaas zijn ze niet zoals gebruikelijk in de kerk te bekijken. De kaarsen zijn er in vier maten, 25, 30, 40, 60 centimeter en kosten:

- 25 cm € 20,50; • 30 cm € 27,00;
- 40 cm € 33,75; • 60 cm € 58,95.

U kunt uit vier afbeeldingen kiezen:

- C. Beschermende aarde;
- D. Zon, vissen en druiven;
- E. Chi-Rho Kruis;
- F. Chi-Rho Kruis met duif.

Graag vóór 1 maart uw keuze doorgeven met de letter en het aantal centimeters dat u wilt bij: Hennie Deur, 0181-414931 of via e-mail w.deur1@kpnplanet.nl. Heeft u nog vragen, schroom niet om Hennie te bellen.

*Hij gaf mij
een nieuw
lied in de mond,
een lofzang
voor onze God.
Mogen velen het
zien vol ontzag
en vertrouwen
op de HEER.*

Psalm 40:4

Beroepingswerk

Inmiddels hebben er al meerdere (fysieke) gesprekken plaatsgevonden met verschillende kandidaten. De eerste gesprekken vonden telkens plaats met drie commissieleden. Nadat de commissie deze gesprekken uitvoerig had geëvalueerd kon er meteen met twee kandidaten een tweede gesprek worden ingepland. Voorafgaand aan het tweede gesprek heeft de beroepingscommissie een aantal diensten van beide kandidaten digitaal bijgewoond en beluisterd.

De tweede gesprekken met beide kandidaten hebben met de voltallige commissie plaatsgevonden op 14 december 2020. Diezelfde dag heeft de commissie overlegd en de te volgen procedure besproken. Vooralsnog is besloten met één kandidaat verder te gaan. Mede door de voor deze kandidaat drukke adventsperiode, de 'lockdown' in verband met corona

en om de commissieleden de gelegenheid te bieden zich goed voor te kunnen bereiden, staat een vervolgspraak met deze kandidaat gepland voor half januari aanstaande.

De beroepingscommissie zal haar taak zorgvuldig en vertrouwelijk uitvoeren. Dit betekent onder andere dat er geen (inhoudelijke) mededelingen gedaan worden over de contacten en de gesprekken die de commissie voert.

Meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Arjan Monteny: 06-51230438 of monteny@groeiszaam.nl.

**Met vriendelijke groet,
namens de beroepingscommissie PgB
Arjan Monteny, voorzitter
Annette Schot, secretaris**



Komt allen tezamen...

Begin november 2020 vraagt Freek Voskamp of ik de lezingen wil verzorgen op Kerstmorgen.

Om half tien ben ik in de kerk. Aan ds. Doornbos vraag ik nog even hoe je de naam van één van de vroedvrouwen uit Exodus 1 uitspreekt; is het Pua met een u of een oe. Met een oe dus. In de kerk leg ik de linten bij de te lezen bijbelgedeelten, met Pieter probeer ik de microfoon uit.

Om tien voor tien zit ik op m'n plaats. De kerk is vanmorgen op z'n mooist: het witte antependium en kerststukken op de tafel, de kaarsen branden, de zon schijnt door de ramen en Marco speelt 'Komt allen tezamen'. Alles is klaar om de gemeente te ontvangen op deze feestelijke dag. Je verwacht geroezemoes in de kerk, mensen in hun zondagse goed die elkaar begroeten, geschuif met stoelen, heen en weer geloop.

Dit jaar is alles anders. Ik zit alleen in de kerk, de anderen zijn in de consistorie. Marco lijkt alleen voor mij te spelen, niemand die mee geniet van de zon door de ramen.

Een paar stil makende minuten op Kerstmorgen 2020 die me nog lang bij zullen blijven.

Janneke Schoemaker



Oproep aan iedereen

Via deze weg willen wij u laten weten dat we er voor u zijn.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor of aan iemand

- Om samen een spelletje mee te doen,
- Om een heerlijke wandeling mee te maken,
- Of iets anders?

Laat het ons weten! Is het niet voor uzelf maar kent u iemand die hier behoefte aan heeft, dan kunt u contact met ons opnemen en gaan we iets voor u regelen.

We zullen daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen.

Jelle Jan Holwerda - j.holwerda@penta.nl - 06-20540296

Jacqueline Groenewegen - jsgroenewegen@hotmail.com - 06-21227978

Herman Bloemhof - herman_bloemhof@hotmail.com - 06-51236988

Teuni Langendoen e.t.langendoen@wiesenpien.nl 0181-416990

Joke vd Lugt - t.vdlugt@outlook.com - 0181-411289

Voor een luisterend oor kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij ds. Harry Doornbos. Via e-mailadres doornbosbaaima@hetnet.nl of telefoonnummer 0181-219886.



Kerk in de mist

Van Jan Hut ontvingen wij deze prachtige winterse foto. Helemaal passend bij de tijd van het jaar. Zulke mooie winteraferefen hebben we deze winter nog moeten missen. Velen vinden dat helemaal niet erg omdat het ook gladheid en valpartijen oplevert, maar een mooi decor voor onze kerk is het zeker wel.

Psalm 23 tussen oude spullen

Bij het doorbladeren van wat oude spullen kwam ik dit oude kerkblad tegen. In deze periode (zestiger jaren) woonde ik nog in Hoogvliet en was lid van de Gereformeerde kerk in deze woonplaats. Ik heb dit blad al die jaren bewaard en vond met name de versie van die Japanse dichter over Psalm 23 erg mooi.

Freek Voskamp





Leesrooster

onder voorbehoud

24 januari	1 Samuël 3: 1-10 Marcus 1: 14-20
31 januari	Deuteronomium 18: 15-20 Marcus 1: 29-39
7 februari	2 Koningen 4: 18-21 Marcus 1: 29-39
14 februari	2 Koningen 5: 1-15 Marcus 1: 40-45
21 februari	Genesis 9: 8-17 Marcus 1: 12-15
28 februari	1 Koningen 19: 9-18 Marcus 9: 2-10
7 maart	Exodus 20: 1-17 Johannes 2: 13-22

Nieuwjaarslied

Door goede machten trouw en stil om-
geven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des mor-
gens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Lied 511
Tekst Dietrich Bonhoeffer
Melodie Adriaan C. Schuurman

Nog geen diensten van Samen Zingen

Helaas bepaalt het coronavirus nog steeds
ons dagelijkse leven. En dat houdt in dat
ook de 'Samen-Zingen-diensten' voorlo-
pig niet door kunnen gaan. Koren kunnen
en mogen niet repeteren, zodoende
kunnen zij zich dus ook niet voorbereiden
op een optreden.

Plannen waren er genoeg! Afspraken voor
2021 waren gemaakt, maar helaas moest
tot nu toe het meeste weer afgezegd
worden.

Hopelijk kunnen de afspraken die ge-
maakt zijn voor oktober en december
tegen die tijd wel weer doorgaan. We
houden goede moed en zullen u op de
hoogte houden!

Maty van der Kooij

24 januari - Derde zondag van Epifanie

Dienst van Schrift en Tafel

In de tijd van Epifanie vieren wij de ver-
schijning van de HEER.

We lezen en horen dan verhalen over
mensen en gebeurtenissen waarin Hij op
verschillende manieren in onze mensen-
geschiedenis zichtbaar wordt. Op deze
derde zondag van Epifanie lezen we in
1 Samuël 3:1-10 over de roeping van de
jonge Samuël. In hem en zijn woorden
en daden zal de Eeuwige tot het volk
Israël spreken. In die tijd was, zoals staat
geschreven, het woord van de Eeuwige
schaars en er braken geen visioenen door,
geen veelbelovende hoopvolle perspec-
tieven. Kortom: geestelijke en morele
armoede. Is er nog iemand aanspreekbaar
met de woorden van de Tora? Wie legt er
nog zijn of haar oor daarbij te luisteren?
En dan klinkt in de nacht opeens die Stem
in Samuëls oren. Voor hem in die dagen
dus nog onbekend. Ook de priester Eli
gaat niet onmiddellijk een licht op. Niet
zo vreemd, want hij was al lang niet meer
helderziende.

Maar als Samuël voor de derde keer die
Stem hoort roepen en Eli weer wakker
maakt, dan dringt het eindelijk tot hem
door wie die Roepende is.

En dan zegt hij: als je die Stem weer
hoort, zeg dan: "Spreek, HEER, uw dienaar
hoort."

Zo verschijnt God dus: in mensen die
naar zijn stem horen.

Zoals Israëls belijdenis begint:
'Hoor Israël!'

Evangelielezing Marcus 1: 14-20

De Eeuwige verschijnt hier in Jezus,
die zich geroepen weet de nabijheid
van Gods Koninkrijk te verkondigen
en mensen uitnodigt zich om te keren
van de doodlopende wegen waarop zij
verdwaald zijn. En op hun beurt worden
dan mensen geroepen om zich met hun
gaven en mogelijkheden beschikbaar te
stellen voor de komst van dat Koninkrijk.
Zo wil God verschijnen in en door ons. In
brood en wijn maken wij ons die roeping
van Jezus eigen.

14 februari - Zesde zondag van Epifanie

Eerste Lezing: 2 Koningen 5:1-15

Aan de melaatse Syriër Naäman verschijnt
de Eeuwige in de persoon van de profeet
Elisa. Deze beveelt hem als geneesmiddel
een bad in de Jordaan aan. Een heidense
generaal moet uit een besmette zieke
wereld de Jordaan door om nieuwe leef-
bare grond onder de voeten te voelen. Hij
doet het met tegenzin, maar tóch. En het
wonder geschiedt!

Evangelielezing is Marcus 1: 40-45

Ook hier een melaatse wiens leven
dodelijk is aangetast. Deze man is het
tegenbeeld van wat in Genesis 1 over de

mens wordt verteld. Onherkenbaar is God
in hem.

Maar dan is daar die gave mens in wie
God als heemeester verschijnt.

En het wonder geschiedt. Echt iets om
aan iedereen te vertellen toch?

Maar dat wordt hem verboden. Waarom?
Goeie vraag.

Zeker in een tijd waarin populisme erg in
trek is.

Ik denk dat Jezus dat nou net niet wilde.

Hij had wel iets beters te bieden, hoe
impopulair hij daardoor ook werd.

Harry Doornbos



Liturgisch bloemschikken

Het kerststuk van de Werkgroep litur-
gisch bloemschikken zorgde 24 decem-
ber voor de omlijsting toen na het ont-
steken van de paaskaars lied 493 klonk.

Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk uw licht.



Kerkdiensten Sint-Catharijnekerk

Kerkdiensten Uitzendingen vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl.

		Collecten
zondag 24 januari 10.00 uur ds. Harry Doornbos	3e zondag na Epifanie liturgische kleur is groen dienst van Schrift en Tafel	Werelddiaconaat Onderhoud
zondag 31 januari 10.00 uur ds. Leo de Leeuw (Den Haag)	4e zondag na Epifanie liturgische kleur is groen	Eredienst Diaconie Onderhoud
zondag 7 februari 10.00 uur ds. Peterjan van der Wal	5e zondag na Epifanie liturgische kleur is groen	Eredienst Diaconie Onderhoud
zondag 14 februari 10.00 uur ds. Harry Doornbos	6e zondag na Epifanie liturgische kleur is groen	Eredienst Kerk in actie Onderhoud
zondag 21 februari 10.00 uur ds. Janneke Herweijer (Kloetinge)	1e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars	Eredienst Werelddiaconaat Onderhoud
zondag 28 februari 10.00 uur mevrouw Anneke Klavers (Spijkenisse)	2e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars	Eredienst Missionair werk Onderhoud
zondag 7 maart 10.00 uur ds. Harry Doornbos	3e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud

Geloven met plezier

Dit mooie, praktische boek *Geloven met plezier* van Astrid Damstra en Friso Mout, is ontwikkeld door Jong Protestant van de landelijke Protestantse Kerk en voor € 12,95 uitgegeven door Royal Jongbloed

Voor wie

Het boek is bedoeld voor ouders, grootouders en andere opvoeders om op een concrete manier vorm te geven aan geloofsopvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Het boek ziet er fris uit, heeft een hardcover. Het is compact geschreven zodat je er gelijk mee aan de slag kunt.

Inhoud

Het belangrijkste onderdeel van het boek zijn de ideeën. Maar vergeet ook zeker niet de inleiding te lezen. De schrijvers beginnen met de vijf rollen van opvoeders in de geloofsopvoeding zoals Wim ter Horst deze heeft beschreven. Dit zijn maar twee bladzijden maar geven je denk- en gesprekstof over jezelf als ouder en opvoeder. Daarna volgen een aantal bladzijden over de ontwikkeling van kinderen. Hierin wordt gekeken naar de leeftijdsgroepen 0-4 jaar, 5-8 jaar en 9-12 jaar. Ook de ideeën in het boek zijn gerangschikt op deze leeftijdsfasen.

De concrete ideeën zijn verdeeld in thema's:

- Bijbel, geloof en hoop
- Advent en Kerst
- Muziek
- Veertigdagentijd en Pasen



- Rituelen en samen vieren
- Hemelvaart en Pinksteren
- Natuur
- Nieuw jaar, nieuw leven

De ideeën zijn zeer divers en meestal makkelijk uitvoerbaar. Er zit altijd wel iets bij wat bij jou en je kind past. Denk bijvoorbeeld voor de kleinsten aan het naspelen van een bijbelverhaal met Duplo, het maken van een schilderij over de nieuwe hemel en aarde waarbij je kind en jijzelf allebei een schilderij maken (5-8 jaar) of met je oudere kind aan de hand van kaartmateriaal de reizen van Paulus onderzoeken.

Dus vind je het soms lastig hoe je concreet vormgeeft aan de geloofsopvoeding van je kind? Of wil je wel eens op nieuwe ideeën worden gebracht?

Dan is dit boek een echte aanrader.

Groen huis

Geloof in de schepping betekent dat de nieuwe schepping altijd doorgaat. Wij mensen worden in Gods verhaal meegenomen om deze wereld te helpen vernieuwen. Toch is het soms gemakkelijk om je tuin vol tegels te storten en je huis vol elektronica. Dat kan natuurlijk ook anders.

Er zijn veel voordelen aan meer groen in en om je huis.

- Het is gezond voor jezelf en je gezin.
- Het stimuleert biodiversiteit.
- Het helpt (in de tuin) met de regulatie van regenwater en hitte.
- Het brengt jezelf en je gezin meer in contact met het leven, de natuur.
- Kinderen leren de waarde van de natuur in de directe omgeving.

Hier enkele tips:

- Het is hip om je huis op een creatieve manier te vullen met planten. Denk aan de urban jungle. Koop een boek of zoek op instagram.
- Zorg dat je tuin zo vrij mogelijk is van tegels of beton. Begin in ieder geval met enkele tegels er uit.
- Bouw een bijenhotel, een wormen-nest of een vogelhuis.
- Bouw een mini moestuin of makkelijke moestuin.

Elke morgen (van Elly en Rikkert)

Elke morgen als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer.
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt, leg ik bij Hem neer.

En Hij draagt mij, Hij draagt mij. Hij vult mij met kracht, ja Hij draagt mij, tot diep in de nacht.

Elke morgen, als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer.
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt, leg ik bij Hem neer.

En Hij vraagt mij, Hij vraagt mij, te zijn als een knecht. Ja Hij vraagt mij, te doen wat Hij zegt.

Elke avond als ik slapen ga, praat ik zachtjes met U Heer.
En dan weet ik dat U bij mij bent, dus leg ik mij neer.

En U draagt mij, U draagt mij. U vult mij met kracht. Ja, U draagt mij, tot diep in de nacht.



Jezus verandert water in wijn (Johannes 2, vers 1 tot 12)

Jezus is op een bruiloft in Kana

In Kana, een plaatsje in Galilea, is een bruiloft. De moeder van Jezus is erbij. Ook Jezus en zijn leerlingen zijn uitgenodigd op het feest.

Zelf doen

Feestslinger

Nog even terug naar de bruiloft, want daar gaat het verhaal uit Johannes over. Het is feest want er is een bruiloft. De figuurlijke betekenis van het verhaal over de bruiloft gaat over Gods nieuwe wereld. Daar zal alles goed zijn, net als op het feest. En bij een feest horen slingers. Niet alleen op een bruiloft maar ook als er iemand jarig is. Omdat de winkels nu gesloten zijn, kun je niet zomaar even een slinger kopen. Maak daarom zelf een feestslinger want touw en tijdschriften hebben we allemaal wel in huis, toch? Zoek in tijdschriften plaatjes die jij vindt passen bij een feest. Knip ze in de vorm van een driehoekig vlaggetje uit. Om ze te verstevigen plak je ze op een vel wit papier; twee uitgeknipte vlaggetjes tegen elkaar aan. Knip ze daarna samen uit en vouw ze dubbel om er een stuk touw tussen te plakken dat zo lang moet zijn als jij je feestslinger wilt maken. Veel succes en plezier!



Als de wijn opraaft zegt de moeder van Jezus: 'Ze hebben geen wijn meer!' Jezus zegt tegen haar: 'Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.' Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: 'Doe precies wat hij zegt.'

Jezus maakt van water wijn

Op het feest staan zes stenen waterbakken. In elke bak kan ongeveer 100 liter water. Met water kunnen mensen zich wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. Op de bruiloft zegt Jezus tegen de dienaren: 'Vul die bakken met water.' En de dienaren vullen de bakken tot de rand.

Jezus zegt: 'Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.' De leider van het feest proeft van het water. Het is wijn geworden! De dienaren die het water gebracht hebben, weten waar het vandaan komt. Maar de leider van het feest weet dat niet. Hij roep de bruidegom en zegt: 'Iedereen geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij daarna als de gasten al dronken zijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!'

Dit wonder in Kana is het eerste wonder dat Jezus doet. Zo laat hij zijn hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloven in hem.



Weetje

Waterbakken

In de Joodse godsdienst bestaan veel regels die te maken hebben met rein en onrein. Als mensen onrein geworden waren, moesten ze zich volgens bepaalde regels wassen. Daarvoor bestonden speciale waterbakken. Dit doet wel een beetje denken aan het veelvuldig handenwassen bij ons in de coronacrisis.

Indertijd werden mensen bijvoorbeeld onrein doordat ze een dood dier aangeraakt hadden. Iemand was ook onrein als hij een huidziekte had, zoals een zweer. Als je onrein was, moest je je snor en baard bedekken en hard roepen dat je onrein was. Dat bedekken van snor en baard heeft wel wat weg van onze mondkapjes in deze coronatijd ...

Fysio Friso

www.fysio-friso.nl

0181-779757

Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Ademhalings- en ontspanningstherapie
Knie-, heup- en schouder revalidatie
Chronische pijnklachten
Looptraining bij 'etalagebenen'
Neurorevalidatie
COPD training
Valpreventie
Oncofit



Ommeloop 450, 3232 SX Brielle
Muider slotpad 4, 3223 DG Hellevoetsluis



Tandprothetische praktijk **Bob Koetsenruijter**

adviesgesprek altijd gratis



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl
(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

Toe aan een andere auto?



U koopt bij ons een nieuwe of gebruikte auto van alle merken!



Kijk voor het actuele aanbod op onze website

Vakgarage
Wolters B.V.

Molendijk 44 | 3227 CC Oudenhorn | 0181 469946
www.vakgaragewolters.nl



UITVAARTVERZORGING
KIEVIT

*Uw laatste wensen
in goede handen*

0181-488088

Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl

UITVAARTCENTRUM KIEVIT
Stoofweg 2, Hellevoetsluis

Burg. Letteweg 36
3233 AG Oostvoorne
Tel. 0181-488088

Meidoorn 4
3248 XE Melissant
Tel. 0187-601166



De kerkdienst en wat eraan voorafgaat

De kerkdienst en wat eraan vooraf gaat
Als we op zondagmorgen naar de kerk gaan of afstemmen op een digitale ontvangst via Kerkomroep, staan we niet altijd stil bij wat er aan organisatie nodig is voor een dienst. Daar willen we de komende tijd eens aandacht aan besteden. We beginnen bij het begin: er moet een voorganger zijn. Een predikant of iemand die een preekbevoegdheid heeft. In onze gemeente verzorgt Karin van Heijzen sinds enkele jaren het zogeheten dienstenrooster. In januari gaan in het land de preekvoorzieners aan de slag. Let wel, op dit moment wordt de jacht geopend op voorgangers voor 2022!



Ambulante predikant(en)

Het eerste wat moet gebeuren is het maken van het rooster waarop alle diensten genoteerd zijn. Dat gaat dan naar de eigen of de ambulante predikant(en). Die vullen de diensten in waarin zij zullen voorgaan. Daarna moeten de gaten gevuld worden. Daarvoor heeft Karin een lijst met namen, veelal predikanten uit de omgeving en voormalig eigen predikanten. Ook worden er wel eens namen doorgegeven door een gemeentelid. Op de lijst staan nogal wat predikanten die met emeritaat zijn en het zou dus fijn zijn als die de gaatjes willen vullen. Helaas willen zij zich niet altijd lang van tevoren vastleggen. En geef ze eens ongelijk! Voor het jaar 2021 heeft Karin ongeveer dertig voorgangers moeten zoeken. Dat is bijna gelukt maar nog niet helemaal. Wat als het niet lukt na heel veel pogingen? Dan is de kerkenraad de eerst verantwoordelijke die moet beslissen hoe zo'n dienst ingevuld kan worden. Meerdere malen is ds. Harry Doornbos de redder in

nood geweest in het afgelopen jaar. Omdat hij heel flexibel is kon er nogal eens iets opgelost worden. Als het gelukt is om het rooster helemaal of gedeeltelijk rond te krijgen, gaat het naar de kerkenraad om te accorderen. Het hoeft geen uitleg dat het heel lastig is als een predikant op het laatste moment afzegt. Gelukkig komt dat niet vaak voor.

Rooster klaar

Je zou denken dat Karin dan klaar is, maar niets is minder waar. Drie á vier weken voordat de gastpredikant naar Brielle komt stuurt Karin een uitnodigingsbrief. Daarin verschaft ze informatie over de gebruikelijke gang van zaken in Brielle en verzoekt hem of haar contact op te nemen met de dienstdoende organist en de lector. Nu we te maken hebben met het coronavirus licht ze de gastpredikant in over de laatste stand van zaken. En dan ontvangt Willem Chr. Meyboom graag de orde van dienst uiterlijk op de dinsdag voorafgaand aan de dienst. Karin stuurt

dan ook nog een mail naar de lector, naar Willem en naar de organist van die zondag met de mededeling dat de dienstdoende predikant hen zal benaderen. Maandelijks gaat er ook een bericht naar Briels Nieuwsland met een overzicht van de diensten.

Veel werk

Dit betekent dus dat Karin het hele jaar met deze taak bezig is. Op de vraag of ze het leuk werk vindt, antwoordt ze dat de administratieve kant ervan haar beter ligt dan het zoeken naar predikanten. Dat is een lastige klus. Het zou fijn zijn als er gauw een nieuwe predikant gevonden wordt want dan wordt het een stuk eenvoudiger doordat er minder diensten ingevuld hoeven worden. De afgelopen jaren waren wat dat betreft heel lastig. Karin, bedankt voor een blik achter de schermen en het belangrijke werk dat je voor onze gemeente doet.

Trudy Morgenstern



Het tekstbordje van de familie Deur

Alweer vele jaren geleden hebben deze teksten in het ouderlijk huis van een familie Deur gehangen. Het was heel gewoon om er langs te lopen, want ze hingen in de gang naast de kapstok. Niet meer te achterhalen is het wanneer ze daar opgehangen zijn. Wel is het huis verlaten in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het huis

staat aan het Maarland Noordzijde. Voor de ouderen onder ons: het huis met het ronde raam waar de bus van Maassluis (via Rozenburg) voor de deur stopte. Ria, Mary en Wim Deur, allen wonend in Brielle, hebben goede herinneringen aan het ouderlijk huis met de vertrouwde dingen waaronder deze mooie wandteksten.

MOERLAND NOTARIS

ESTATE-PLANNER • AGRARISCH SPECIALIST

- Op maat gesneden notariële dienstverlening & estateplanning
- Testamenten, samelevingscontracten en huwelijksvoorwaarden
- Integrale behandeling van nalatenschappen
- Oprichting, statutenwijzigingen, aandelenoverdracht, fusies, splitsingen voor BV's
- Alle onroerend goed transacties
- Oprichting en statutenwijzigingen Verenigingen en Stichtingen
- Leveringen, hypotheeken, splitsingen, erfpacht, opstal, schepen

Kosteloos 1e adviesgesprek (max. 1/2 uur)

Maerland nz 48-49 3231 CG Brielle
Postbus 42 3230 AA Brielle
T +31 (0) 181 41 23 44
F +31 (0) 181 41 28 19
E info@moerlandnotaris.nl

www.moerlandnotaris.nl



KATOEN KOFFIE

ZIEN GENIET EN BELEEF

FASHION, COFFEE, LIFESTYLE AND GIFTS

TURFKADE 18A BRIELLE - WWW.KATOENENKOFFIE.NL

Voor jezelf of voor een ander

Gezellige winkel met leuke cadeauartikelen of eigen verwennerijtjes.

Verkoop van o.a. wierook, edelstenen en mineralen, sieraden, kleding en accessoires.

Bric a Brac

Vischstraat 8 - 3231 AV Brielle - 0181 414536

Dé sleutel tot uw *nieuwe thuis!*



- ✓ Woningaanbod
- ✓ Huuraanbod
- ✓ Agrarisch aanbod
- ✓ Bedrijfsaanbod
- ✓ Taxaties



Rijksstraatweg 36
3237 LR Brielle - Vierpolders
T: (0181) 41 86 40
E: info@lobs.nl

lobs.nl

Angesloten bij:



Ambachtelijk en vakkundig inlijstwerk



Voor het inlijsten van:

- foto's
- schilderijen
- litho's
- borduurwerk
- zeefdrukken
- posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken van schilderijen

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl



AL MEER DAN 60 JAAR



‘Het draait uiteindelijk allemaal om dienstverlening’

Ook in coronatijd kunnen we in deze rubriek Beroep en ethiek mooie verhalen optekenen. Nu met Sandra Verdoorn, getrouwd met onze hulpkoster Marcel en moeder van Emma en Julia, 13 en 11 jaar.

Net politieagent

Vorig jaar vroegen we Sandra al een keer voor Beroep en ethiek, maar de eerste coronagolf woedde en Sandra maakte wel zestig - in plaats van 24 - uur per week als planner bij de Gezamenlijke Brandweer (in de Europoort). Ooit begon ze als stagiaire haar loopbaan bij de Rijkspolitie in Brielle. Die had toen kantoor aan de G.J. Boogerdweg in het witte gebouw - nu woonhuis - naast de oude begraafplaats. Sandra vertelt: “Het was de bedoeling dat ik bekeuringen ging uitwerken maar ik stelde voor bezoekers te ontvangen. Dat deden de agenten tot die tijd zelf. Er kwam van alles aan de balie; een fiets was gestolen, een auto-inbraak, ongelukken. Je was net politieagent.

Na het behalen van mijn diploma heb ik heel kort ergens anders gewerkt want voor het werk dat ik als stagiaire deed, bestond geen functie. Omdat ik dat werk enorm miste, heb ik de minister van Justitie in een brief geschreven dat er bij de politie eigenlijk een nieuwe functie moest komen om de politieagenten te ondersteunen. Mijn brief belandde bij de districtscommandant in Dordrecht. De roep om meer blauw-op-straat was er toen ook al en heeft uiteindelijk de functie plantonnist opgeleverd met zo ongeveer het takenpakket dat ik als stagiaire deed.”

Verkeersinformatie Radio Rijnmond

“In 1994 fuseerde de Rijkspolitie met de Gemeentepolitie en vertrok de politiepost uit Brielle - om er later weer terug te komen en weer weg te gaan ... Ik ging op de districtsmeldkamer in Hellevoetsluis werken. Om zelf aangiftes op te kunnen nemen heb ik in die tijd een opleiding tot boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) gevolgd.

Na verloop van tijd was er een vacature bij de meldkamer in Rotterdam. Een eneroverende tijd met heel afwisselend werk begon. Op de tweede dag werd mij al een papier met files in de hand gedrukt om bij



Radio Rijnmond te lezen. Ik heb toen om zes uur 's morgens mijn moeder gebeld om te zeggen dat ze naar Radio Rijnmond moest luisteren. Ik begeleidde ook nieuwe collega's. Die leek het werken bij de meldkamer vooral spannend. Voor mij was het belangrijkste om 112 een gezicht te geven en de informatie te krijgen die nodig is om de juiste hulp te geven. Het was ook werk dat je enorm kon aangrijpen. In het voor- en najaar kreeg je nogal eens mensen aan de lijn die het leven niet meer zagen zitten. Ik ben een keer zo ontdaan geweest en heb na een ingrijpende gebeurtenis de hulp ingeroepen van het Bedrijfsondersteuningsteam (BOT).

Toen Emma in 2008 was geboren vond ik het moeilijker om mijn werk op de meldkamer te doen. Niet alleen organisatorisch - een baby combineren met een full-timebaan met onregelmatige werktijden - maar ook emotioneel. Nu ik zelf moeder was kon ik niet meer zo goed afstand nemen van wat er allemaal binnenkwam op 112. Mijn toenmalige chef maakte mij attent op de baan als planner bij de Gezamenlijke Brandweer.”

Ingewikkelde puzzel

“De Gezamenlijke Brandweer heeft zes kazernes verdeeld over de hele Europoort. Elke kazerne werkt met drie ploegen in een rooster A, B en C; 24 uur werken, 48 uur thuis, 24 uur werken enzovoort. Elke ploeg is dus twee keer in een week op de kazerne. De taak van een brandweer is niet alleen bluswerk maar vooral het

controleren van bedrijven. Bijvoorbeeld veranderingen in leidingstraten en de toegankelijkheid van de blusplaatsen. Elke brandweerwagen heeft vaste chauffeurs die de pompen bedienen. Daarnaast is er een drone-team bestaande uit vier man dat indien nodig uitrukt .

Omdat het om zulk gespecialiseerd werk gaat, komen medewerkers van de gezamenlijke brandweer uit het hele land. Toen de eerste coronagolf woedde moesten gegevens van alle partners worden geregistreerd. Hebben ze een cruciaal beroep, bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs. Als een partner besmet is, dan blijft de betreffende ploeg bijeen (brandweerterm: bevroren). Bij een positieve besmetting wordt de hele ploeg naar huis gestuurd en moet in quarantaine. Het viel niet mee om alle ploegen bezet te houden. Zelfs als er iemand verkouden was moest die naar huis. Het kostte mij ontzettend veel hoofdbreken en tijd om de puzzel passend te krijgen.”

Corona in de hoofdrol

“Door de corona is mijn werk vermoeiender geworden maar het geeft ook veel voldoening als het lukt alle persoonlijke wensen tot een goed rooster om te vormen. Het draait uiteindelijk allemaal om dienstverlening. Het is zeker nu met corona een risico dat de situatie op je werk je boven je hoofd groeit. De afleiding die je anders hebt - in mijn geval toneel spelen - is er nu ook niet. Daarnaast is het, nu de kinderen niet naar school kunnen, extra lastig om je te ontspannen. Voor mijn gevoel speelt mijn (christelijke) opvoeding wel een rol in hoe ik met veel plichtsbesef in mijn werk sta. Sowieso krijg je bij indiensttreding bij politie en brandweer een screening. Je hele doopceel wordt gelicht, inclusief je bankrekeningen.

Ook in deze tijd voel ik mij gelukkig met mijn gezin. Nu genieten we van kleine momenten; met z'n vieren wandelen in het bos of langs het strand of iets lekkers te eten halen bij een van de horecagelegenheden in Brielle.”

We wensen voor Sandra en haar gezin dat in de nieuwe lente het nieuwe geluid zal klinken - voor iedereen natuurlijk - en corona alleen nog in de bijrol aanwezig is.

Lekker eten?

't Voorhuys heeft het voor u!

- belegde broodjes
- partyschalen
- cadeaupakketten

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl



AANNEMINGSBEDRIJF ldvandijk.nl
VD L.D. van DIJK BV BRIELLE 06-44110026
WERKPLAATS (0181) 416506 — MAARLAND ZUIDZIJDE 43 —

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Voor al uw
schilder-, behang- en glaswerk
staan wij tot uw beschikking met een
**goed advies, service
en vakwerk**

www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

AMBIANCE BLOEMBINDERIJ

Voor al uw bloemwensen

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334

maandagochtend gesloten



PROFILE Van Oudenaarden DE FIETSSPECIALIST

...daar mag je méér van verwachten!

Meer dan 1000m² fietsplezier onder 1 dak!



Gratis E-bikes testen

Professionele werkplaats

5 dagen per week geopend

Volg ons ook op:

Profile van Oudenaarden | 't Woud 4 | 3232 LN Brielle
0181-413351 | www.profilenvanoudenaarden.nl

RUIM 5000 M²
TUINPLEZIER IN
VIERPOLDERS



Alles voor kamer & tuin!



TUINCENTRUM VAN DEN BERG
BESTAAT AL RUIM 51 JAAR!

M. van den Berg

Wij leveren alles op het gebied van:
tuinplanten • kamerplanten • snijbloemen
sierbestrating • tuinhout • potten • aarde
bestrijdingsmiddelen • meststoffen.

www.facebook.com/tuincentrumvandenbergh

Tuincentrum - Bloemsierkunst M. van den Berg
Hogeweg 8, 3237 LD Vierpolders • Tel. (0181) 41 21 79 • Fax (0181) 41 86 60
info@tuincentrumvandenbergh.nl • www.tuincentrumvandenbergh.nl
Openingstijden: ma-vrij 8.30 - 17.30 uur, zaterdag 8.30 - 17.00 uur.



In verband met de lockdown wordt er digitaal vergaderd.

Februari

- 4 Pastorale en Diaconale raad - 19.45 uur
- 8 College van Kerkrentmeesters - 19.45 uur
- 11 Moderamen - 19.45 uur
- 18 Kerkenraad - 19.45 uur

Een groet uit Rusland

Op 19 november bezocht een zekere Tsjerkasoc Mikhail Evgentevich waarschijnlijk op internet de website van onze gemeente. Hij verstuurde in elk geval een ansichtkaart naar de Grote of Sint Catharijnekerk, Stad Brielle, Provincie Zuid-Holland, Koninkrijk der Nederlanden, 3231 XS, St. Catharijnehof 1 en hij vermeldde daar ook nog het mail-adres van onze kerkrentmeesters bij.

Op de kaart schreef hij ook zijn eigen adres in de stad Murom in de regio Muro-nisky van de Regio Vladimir in de Russische Federatie.

Wat zou Mikhail van ons verwachten?

Een groet vanuit de Sint-Catharijnekerk in Brielle?

We zijn al gauw argwanend en zullen zeker zijn mailadres niet gebruiken om te reageren.

Maar toch, een groet van kerk naar kerk. Dat moet toch kunnen?

Het postadres van deze vriendelijk Rus is bij de redactie bekend wanneer u iets uit Brielle wilt laten horen.



Inleveren kopij

Kopij inleveren voor 5 februari 12.00 uur, e-mail: onskerkblad@catharijnekerk.nl. Als u geen e-mail heeft, dan kunt u kopij brengen naar mevrouw T.C. Wolters, Voorstraat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit op 9 februari. Voor foto's kunt u contact opnemen met Joost de Koning, telefoon (0181) 416043.

Bedankt

Zondag 27 december werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen van de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Dina Langendoen

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, alle attentie en hulp die ik mocht ontvangen na mijn onfortuinlijke val in december. Het gaat voorzichtig de goede kant op.

Ina Klip



In de kas van Wim Doorduyn

Niet in de gang of boven het bed maar in de kas van Wim Doorduyn hangt dit bordje. In de afgelopen maanden is de kas voor de helft kleiner geworden. Regelmatig werden er feestjes gehouden en de jeugd van onze kerk was er jaarlijks welkom om het seizoen af te sluiten. Veel dingen waren er verzameld, overal vandaan. Daarvan moest nu veel opgeruimd worden maar het bordje met 'Geef ons heden ons dagelijks brood' heeft Wim bewaard want de tekst en het plaatje spreken hem aan. Als jongen van twaalf jaar mocht hij de boer helpen en verbaasde zich dat het paard precies wist wat het moest doen.

Nog steeds komt er geen brood tevoorschijn met een druk op de computer. We staan er niet meer bij stil dat de boer, de molenaar en de bakker werken aan onze dagelijkse boterham.

En niet alleen aan onze boterham. Met een glutenallergie moet je op alle verpakkingen kijken wat er in het product zit. Tarwe is een standaard levensmiddel, je komt het in heel veel producten tegen. Geef ons heden ons dagelijks brood en laten we niet vergeten te delen van onze overvloed.

Namens Wim, Trudy Morgenstern

OP aARDE

EEN BOERDERIJ MET
ZAAL, ZORG, ZIN & ZON

Zorgboerderij
Zaalverhuur
Zingeving
Rust & ruimte

Energienutraal

Sleepseweg 9
3231 LG Brielle
www.boerderijopaarde.nl
info@boerderijopaarde.nl
0181-760 130



Vandaag besteld, vandaag in huis.

NIEUW

Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. Dat is al handig. Maar helemaal handig is **PLUS Express**: daarmee heb je je boodschappen 2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur al klaar bij jouw PLUS.



PLUS

Beleef het verschil.

Plus Bos Reede 36 3232 CZ Brielle

Campania Finest

Specialiteiten uit Campania, Italië

Olijfolie - Wijn - Likeur - Grappa - Honing - Kruiden
Kaas - Salami - Keramiek - Olijfhout - Chocolade -
Nougat - Risotto - Pasta - Sauzen - Koffie

Turfkade 21
Brielle
06-24772647
info@campania-finest.nl

Communicatie met de x-factor...

De communicatiepartner voor groot en klein!

Ontwerp & Dtp | Webdesign | Reclame | Advertentie
Drukwerk | Uitgeverij | Marketing & Strategie
Artwork & illustratie | Tekst & redactie | Fotografie

Bastion 
Communicatie Partners

Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl

Superverse bloemen

maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18

Zeg het met bloemen

BLOEMETJES & BIJTJES

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

