

Open Venster

Kerkblad Protestantse Gemeente Brielle

Eersteling der vrijheid

Dromen van vrede

Sam's Kledingactie gaat van start

Rommelmarkt weer open,
toeristenbezoek komt op gang

Samen palmpasenstokken maken

Burgemeester Rensen: ieder moet
op zijn manier het goede doen





Eersteling der vrijheid

Op 24 maart mocht ik als vertegenwoordiger van onze kerk aanwezig zijn bij de officiële opening van het herdenkingsjaar 2022. Dat was een bijzonder moment. Het is goed om het jaar 1572 te herdenken. Op 1 april van dat jaar veroverden de watergeuzen Den Briel. Het was de eerste stad die de Spaanse koning Filips II in de lage landen verloor aan de opstandelingen. Overal in de Nederlanden volgden veroveringen en tegenacties. De opstand onder leiding van Willem van Oranje kreeg effect. Maar het zou nog tot 1648 duren voor de Vrede van Munster werd getekend die eindelijk een einde maakte aan de strijd met Spanje.

Het woord eersteling is waarschijnlijk in onze taal terecht gekomen door oude Bijbelvertalingen. Er wordt, meestal in het meervoud, mee verwezen naar de eerste opbrengsten van het land, de eerste vruchten, het eerste graan, de eerstgeboren jongen van het vee, die bestemd waren om aan God te offeren: "Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen" (Exodus 23:19, NBG-vertaling 1951). De eersteling is het begin van de nieuwe oogst en geeft daarmee ook hoop en vertrouwen op de rest van de oogst. Sinds de negentiende eeuw wordt het woord toegepast op het eerste artistieke product van iemand, dus het eerste boek, toneelstuk of schilderij. En we kennen de eersteling als aardappelras (en als straat – maar die is zo nieuw dat zelfs Google die nog niet kent). De Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt het woord eersteling niet meer, maar omschrijft het begrip. In het Nieuwe Testament wordt Jezus 'eersteling' genoemd (1 Korintiërs 15:20): "Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van wie ontslapen zijn" (De Naardense Bijbel, 2007). Het woord eersteling speelt dus ook een rol bij het Paasfeest dat we in deze tijd van het jaar vieren. De eersteling is de belofte dat er méér moois zal volgen. De eersteling geeft vertrouwen en hoop dat de oogst veel groter en rijker zal zijn, dat iedereen ervan kan profiteren.

Tijdens de middag was een toespraak te horen van prof. Guido Marnef van de Universiteit Antwerpen over dat cruciale jaar 1572. De inname van Brielle op 1 april ging met weinig bloedvergieten gepaard, maar dat gold niet voor wat er volgde dat jaar. De Geuzen die zich wilden bevrijden van de onderdrukking en het strenge regime van de Spaanse koning gebruikten zelf soms ook buitensporig geweld. Steden werden geplunderd. De moord op de martelaren van Gorcum op 9 juli is een huiveringwekkend voorbeeld. De vrijheidsstrijd die ook een burgeroorlog werd, eiste zijn tol. Na afloop sprak ik met de gemeentearchivaris van Roermond, die mij vertelde dat Roermond als stad niet meedoet aan het herdenkingsjaar. Dat ligt nog steeds gevoelig. Roermond nam geen deel aan de opstand. In juli 1572 werd Roermond ingenomen door de troepen van Willem van Oranje, om de stad weer achter te laten in oktober. Tijdens deze bezetting werd door de soldaten een bloedbad aangericht in het Kartuizerklooster. Wat voor de een een bevrijding was, was voor de ander een verschrikking.

Hoogtepunt van de middag vond ik de toespraak van Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. In haar verhaal noemde ze verschillende voorbeelden van verdruk-



te groepen die zich bevrijdden of bevrijd werden, maar daarna zelf tot onderdrukkers van anderen werden. Dat kan toch niet de bedoeling van vrijheid zijn. Ook moeten we niet blind zijn voor de gevolgen van jarenlange, soms eeuwenlange onderdrukking en achterstelling van bevolkingsgroepen. Nog steeds worden de gevolgen daarvan gevoeld.

Daarom is het essentieel dat het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten als motto aan het herdenkingsjaar heeft meegegeven: "450 jaar – Op zoek naar Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid, Verscheidenheid." Die vier V's moeten wel met elkaar samengaan anders kan vrijheid voor de een zomaar onderdrukking voor de ander betekenen. De eersteling der vrijheid vieren betekent ook verder kijken dan dat, betekent ook zoeken naar verdraagzaamheid en bij alle verscheidenheid ook naar onderlinge verbondenheid. Dan pas kan er sprake zijn van een samenleving in de echte betekenis van het woord.

Naast koning Willem Alexander en de ambassadeur van België was ook de ambassadeur van Oekraïne aanwezig. Dat was bijzonder en zette gelijk de vrijheidsstrijd van toen in de actualiteit van nu. Een volk wil eigen baas zijn, niet onderdanig zijn aan een meedogenloos regime van elders. Er wordt gevochten voor de vrijheid. Het is vreselijk wat er gebeurt. Zal er een eersteling der vrijheid zijn of worden het jaren van onderdrukking? Mijn hoop en gebed is dat die vier v's het zullen winnen. Mijn gedachten gaan naar een lied van Jan Nooter (1922-1997) op een oude melodie (1539) uit de Nederlanden (Liedboek 1010):

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Vergeet ook de laatste twee coupletten niet.



Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Bij het woord 'eersteling' moet ik direct denken aan het oude Paaslied van J.J.L. ten Kate. Sinds 1866 stond het in de gezangboeken van de kerk. In het nieuwe Liedboek van 2013 keerde het niet terug. Willem Barnard schreef ooit een mooie toelichting. "Het lied van Ten Kate dat wij kennen als een paasgezag bij uitstek was eigenlijk helemaal geen paaslied. Nee, laat ik het beter zeggen: het was niet bedoeld om alleen met Pasen gezongen te worden. Het was wel bedoeld als paasgezag, maar dan als lied voor het Pasen dat wij wekelijks vieren. Want iedere zondag is van oudsher voor de messiasgemeente een paasdag geweest! De zondag is de wekelijks weerkerende dag van opstanding. Om de zeven dagen vieren wij Pasen. Zo is het altijd geweest. En daarom spreekt Ten Kate in zijn lied ook van de "eersteling der dagen". De zondag van de opstanding was de eerste dag van de nieuwe tijd. Maar de leerlingen van de Heer hebben meteen beseft, dat heel het Oude Testament daarop gewacht had. Al op de eerste bladzijde van dat Oude Testament staan de geheimzinnige woorden, vrijwel onvertaalbaar in onze moderne tongval, van nieuw geschapen leven. De hymnische ballade van Genesis 1! Daar worden de dagen van ons aardse bestaan-onder-de-mach-

ten nageteld, ze krijgen een nieuwe betekenis. Onze levensdagen worden herordend. En de eerste dag is die van het eerste woord, het woord als eersteling uit Gods adem geboren: licht! Wat ik hier opschrijf, over woord en eersteling en adem en licht, heeft de kerk altijd verstaan als paastaal. Het ging over onze Heer! En dát was dan ook de eerste dag, die zondag van zijn opstanding. Toen kwam hetgeen vanouds geschreven stond pas tot zijn recht! Hoe kunnen wij Genesis 1 verstaan als we het niet verstaan van Pasen uit! En daarom werd die scheppingshymne steeds gelezen in de paasnacht. Daarom werd iedere "eerste dag" van de week "dag van de Heer". Naar de zondag keek men uit als naar de "eersteling der dagen". Wie ook maar een weinig afweet van de Thora, van Mozes en de moedertaal van ons geloof, die weet hoe gewichtig en veelzeggend het woord "eersteling" is. Daarom was het een moment van ware inspiratie, dichterlijk en theologisch, toen Ten Kate die beginregel van dit lied in zijn pen kreeg."

De toelichting gaat verder en is te lezen op de site van Dick Wursten: <https://dick.wursten.be/gez221.htm>.

Eibert Kok

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreë!

Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren - opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterfelijk, uit de dood verzezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd

De Werkgroep liturgisch bloemschikken maakte zes zondagen op weg naar Pasen een bijzondere symbolische schikking passend bij het thema van de zondagse kerkdiensten. In deze veertigdagentijd lezen we elke zondag delen uit het Johannes evangelie.

Het thema van zondag 27 maart was Zondag 'Laetare'; verheugt u! Letterlijk betekent laetare vreugde. Deze zondag markeert de helft van de Veertigdagentijd. Het licht van Pasen valt die dag al even op ons leven.

Daarom deze zondag niet alleen paarse linten maar ook roze en kleurrijke bloemen. De betekenis van de roze kleur was doorbrekend licht. We lazen uit Johannes 15: 1-12 over Jezus als de ware wijnstok waar we mee verbonden moeten blijven willen we als gemeente van betekenis zijn. Best moeilijk als je bedenkt welke consequenties dat kan hebben.

Uitleg bij de schikking

Er lag een druiventak met een trosje druiven, symbolisch voor de ware wijnstok. Vanwege de kleur van de zondag lagen er roze bloemen achter de poort als uitzicht op het feest; een oase in deze lijdenstijd.



Hieruit sprak niet enkel angst en bezorgdheid maar ook hoop en vertrouwen dat het goed zal komen, ook voor deze wereld waarin zoveel mis is; we staan er niet alléén voor.



Dromen van vrede

Het is de koudste 1 april ooit, die zaterdag in 1922, als koningin Wilhelmina naar Den Briel komt.

Onder een strakblauwe lucht met stralende zon loopt ze met een heel gevolg van deftige heren warm gekleed over een stoffig pad Bastion IX op. Langs een erehaag van padvinders met bolhoedjes op en ondanks de kou in korte broek. Op die kale vlakte van zand en brokken steen staat een net gemetselde replica van de Noordpoort. Er is een plaquette ingemetseld die de Majesteit gaat onthullen. Die plaquette markeert een gedenkwaardig moment, namelijk de inname van Den Briel. De watergeuzen hadden 350 jaar daarvoor Den Briel bevrijd door de Noordpoort open te rammen en de stad in te marcheren. Althans, dat staat zo op de gedenksteen:

HIER TER PLAATSE RAMMEIDEN DE WATERGEUZEN DE BRIELSCHE NOORDPOORT OP DINSDAG 1 APRIL 1572 DES AVONDS ONGEVEER HALF NEGEN.

Dat ongeveer is wat curieus. Slaat het op het tijdstip? Vreemd, de klok van de Sint-Catharijnekerk klingelt er toch dagelijks heel wat keren op los, dus hoe laat het was, was niet zo moeilijk. Slaat het dan op het rammeien? Maar dat staat toch in het collectieve geheugen van Briellenaren en Nederlanders gegrift. De geuzen, het wachten op antwoord van de burgemeesters zat, pakken aan het eind van de dag een losse scheepsmast en rammen heldhaftig de poort open. Volgens liedjesmakers, schrijvers en schilders die het verbeeld hebben.

Maar was het wel zo heldhaftig? Net als nu werd er ook toen al flink bezuinigd op defensie. Dus het was eerder een oude, houten gammele deur in verroeste hengels die de indringers moest tegenhouden. Eén keer flink rammen en open is de poort en open de weg om de bijna lege stad in te gaan. Bijna leeg, want van de circa drieduizend inwoners waren er nog maar vijftig in de stad. De rest had al met alles wat ze konden dragen, de benen genomen.

Doet er niet toe. Brielle is voortaan Libertatis Primitiae, wat potjeslatijn is voor Eersteling der Vrijheid. De eerste vrije stad in Holland en en passant wordt de Sint-Catharijnekerk de eerste protestantse kerk van de Nederlanden. Het is het begin van een vrije en glorieuze Nederlandse staat.

Maar is er vrijheid en glorie voor iedereen? Net als elke medaille heeft ook deze een donkere achterkant.

Admiraal Lumey immers vaart, na de verovering van Den Briel, de Maas verder op. Tot Gorinchem waar hij negentien monniken, abten en andere geestelijken gevangenneemt en meevoert naar de net veroverde stad om ze daar te martelen en op te hangen. En dat kenmerkt de oorlog die gevoerd gaat worden. Een oorlog van haat en nijd tussen katholieken en protestanten. Van wraak en onverzoenlijkheid die diep invreest. Want als, ruim twee eeuwen later, Napoleon Nederland verovert, is dat voor het protestantse noorden een bezetting; het katholieke zuiden spreekt over bevrijding van het Hollandse juk.

En zo stappen we naadloos over naar het nu. Waar in elk conflict elke partij zijn eigen waarheid heeft. "Aanval en bezetting", roepen de stadbewoners. "Welnee, we komen jullie bevrijden",



roepen ze vanuit de tanks die de stad binnenrollen. Wij, tweeduizend kilometer verder op, staan er als konijntjes verlamd in een lichtbundel naar te kijken. Machteloos en moedeloos. Kunnen alleen maar met John Lennon dromen:

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Dromen van vrede. Maar met alleen dromen schiet het natuurlijk niet op. Niet voor de vluchtelingen die huis en haard moeten achterlaten. Niet voor de ouderen die niet eens kunnen vluchten. Niet voor die jonge soldaten die ook niet weten waar en waarom ze met een geweer een verwoeste stad in marcheren.

Wij vieren dit jaar uitgebreid het feest van de Eersteling der Vrijheid. Een vrijheid die we iedereen gunnen. Dus laten we niet wanhopen of wegstaren van de ellende elders. Maar juist mee te gaan in initiatieven als op maandagmiddag de machtige klokken van de Sint-Catharijnekerk laten luiden, inzamelacties voor hulpgoederen ondersteunen, vluchtelingen opvangen. Er valt genoeg te doen.

1) aldus Jan Blokker in 'Waar is de Tachtigjarige oorlog gebeven'



Van de diaconie

Dank

De Diaconie is blij met de royale inzameling voor diverse doelen, aan de uitgang van de kerk en ook voor uw overmaking per bank, hiervoor onze hartelijke dank. De Diaconie wil u speciaal bedanken voor de zeer royale giften voor de hulp aan de mensen in Oekraïne. Dit was samen met de collecte in de kerk en uw donaties via de bank het mooie bedrag € 2.058,65. Veel dank!

Toelichting collecten

Wanneer u een van de beoogde collectiedoelen in het bijzonder wilt steunen, kunt u een storting doen op bankrekening NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle, onder vermelding van het specifieke doel van uw keuze.

Algemeen en bijzonder

Zondagen 10 april, 24 april en 1 mei

Deze zondagen wordt gecollecteerd voor de algemene doelen en bijzondere (nood) acties waarbij de hulp van uw Diaconaat wordt gevraagd.

KiA WereldDiaconaat Libanon, Jordanië en Irak

14 april en zondag 17 april

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth



for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. Creëren van banen voor jongeren, Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Wat betekent dit project voor Ahmed?
De Syrische Ahmed Aqra woont sinds

2014 in Jordanië en is sinds kort eigenaar van Do Marketing, een bedrijf dat gespecialiseerd is in professionele reclamefotografie voor de voedselindustrie. In Syrië deed Ahmed al ervaring op in het fotograferen van etenswaren. Dankzij een lening en trainingen kon hij betere apparatuur kopen, een eigen studio inrichten en zes mensen aannemen onder wie drie andere Syrische vluchtelingen.

De mensen van Do Marketing horen inmiddels bij de belangrijkste fotografen voor voedselproducenten in Jordanië en de regio. Zo kunnen zeven families weer zelf in hun levensonderhoud voorzien.

KiA Noodhulp Nigeria (hongersnood)

Zondag 8 mei

In het noorden van Nigeria zijn ruim twee miljoen christenen en moslims

(lees verder op volgende pagina)

Dank voor diaconale gift Albanië en Kosovo

Voor onze projecten aan de dovenscholen in Albanië en Kosovo mochten wij het bedrag van 300 euro ontvangen van de Diaconie van onze kerk, waarvoor hartelijk dank!

Over onze projecten

Vanaf 1994 dateert ons contact met de dovenschool in Tirana (Albanië). In de beginjaren gaven we ondersteuning op het gebied van het onderwijs aan doven en slechthorenden. Daarna hebben we, met financiële steun vanuit Nederland, een flink aantal investeringen en renovaties mogen doen, waaronder de renovatie van de slaapzalen en het sanitair, de

aanleg van verwarming in de slaapzalen en de klaslokalen, nieuwe apparatuur in de wasserette, renovatie van de medische afdeling en de eetzaal. Tegelijkertijd zijn deze werkzaamheden uitgevoerd op de naastliggende blindenschool. Met ondersteuning van de Wilde Ganzen is in het jaar 2000 een verdieping op de dovenschool gebouwd, die is ingericht als ontspanningsruimte voor de kinderen. In 2015 hebben wij contact gelegd met de dovenschool in Prizren (Kosovo). Ook daar is hulp en ondersteuning welkom. De slaapzalen van het jongensinternaat zijn opgeknapt en de plannen voor het meisjesinternaat liggen op de plank.

Voor deze projecten zijn plaatselijke aannemers in de arm genomen. De financiën voor de projecten komen uit Nederland. Onze hoofdsponsor is de stichting Vrienden van Effatha, die wereldwijd projecten voor doven ondersteunt. Daarnaast ontvangen wij giften van kerken in Nederland en van particulieren, die ons werk een warm hart toedragen. De plannen voor dit jaar gaan, als de pandemie het toelaat, in de zomer in beide landen verder. In Tirana komen nieuwe vloeren in de lokalen voor de kleuters, in Prizren wordt het meisjesinternaat onder handen genomen.

Ineke Hania (woont in Vierpolders en is lid van de cantorij) en Arben Abdihoxha

(vervolg van vorige pagina)

op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

Wat betekent dit project voor Mawa?

"Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn kinderen gevlucht," vertelt Mawa. "Meer dan drie uur hebben we 's nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende dag zijn we verder gegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn man en mijn andere kinderen terug zal zien. Het leven in dit dorp waar ik nu verblijf is erg

moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God iemand stuurt om schoon water naar ons te brengen. Dan worden mijn kinderen niet meer ziek."

Diaconaal inloophuis/ Diaconaal werker

Het komend Diaconaal inloophuis, een speerpunt in het werk van de Brielse Diaconie, zal te zijner tijd vanuit de Sjoel gestalte krijgen. De sollicitatiecommissie (ds. Eibert Kok, Marion Groeneveld-Prins, Jeanette van Dalsem-de Bruin, Cees Osseweijer en Willem Chr. Meyboom) is hard aan het werk om de advertentie en de oproep aan sollicitanten te plaatsen. Op 1 mei aanstaande is de sluitingstermijn. Daarna hoopt de commissie sollicitanten op te roepen voor een gesprek. De Diaconie hoopt u voor de zomer definitieve besluiten te kunnen berichten.



Voor iedereen een fiets

De Stichting Fietsbank Voorne-Putten is vier jaar geleden gestart met het weggeven van fietsen aan mensen die van een inkomen moeten leven van minder dan 120 procent van het minimum inkomen. Tot nog toe heeft de stichting meer dan duizend fietsen uitgegeven.

Uit de door ons verzamelde gegevens komt naar voren dat ook oudere mensen ons regelmatig om een fiets komen vragen. Daarom willen wij onder de aandacht brengen dat de groep oudere personen die niet instaat zijn een fiets te kopen bij ons terecht kunnen.

De kern van de Fietsbank wordt gevormd door een klein groepje mensen - voornamelijk gepensioneerden - die doorgaans tweemaal per week bijeenkomen om fietsen te repareren.

Elke maandagmiddag tussen 13.00 en 15.30 uur geven wij fietsen uit in Hellevoetsluis. Om aan de vraag naar fietsen te kunnen voldoen willen wij de inwoners van Voorne-Putten vragen hun oude of niet meer in gebruik zijnde fietsen aan ons te doneren. Tevens zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen op welke wijze dan ook; een ieder is welkom! Wilt u voor een fiets in aanmerking komen of wilt u een fiets doneren dan kunt u bellen naar 06-20362520.

Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden

Ook willen wij u informeren over het bestaan van de Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden, eveneens gevestigd in Hellevoetsluis. De Kledingbank stelt gratis kleding ter beschikking aan mensen uit dezelfde doelgroep als de Fietsbank. Meer informatie op www.kledingbankzhe.nl.

Sam's Kledingactie gaat weer van start

Na de prachtige opbrengst van vorig najaar (218 zakken) gaan we in de maand april opnieuw kleding en schoeisel inzamelen. Dit keer is de opbrengst voor projecten van Cordaid (Mensen in Nood) in Oeganda. Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam's Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen na Covid-19 weer terug naar school gaan of op school blijven.

U kunt uw nog goede gebruikte kleding en schoeisel op zaterdag 9 april tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren in de Venkelstraat in Brielle (ingang tuin katholieke kerk tegenover de ingang van de school De Brielse Veste). Wilt u zo vriendelijk zijn uw kleding in gesloten plastic zakken aan te bieden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, telefoon 06-189 63 501.



Organisatieaanpassing kerkenraad

Op dinsdag 15 maart jl. is de kerkenraad een tweede dag bij elkaar geweest onder leiding van extern begeleider mevrouw Lydia Roosendaal. Als vervolg op de eerste dag van 15 februari werd verder gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur. Uitgangspunt vormde het in een eerder stadium door de kerkenraad gekozen werkgroepenmodel. In dit model is sprake van minder ambtsdragers en een grotere inbreng van gemeenteleden via werkgroepen, taakgroepen en commissies.

De kerkenraad heeft nu besloten te streven naar een kerkenraad waarin totaal acht ambtsdragers zitting hebben. Vijf van deze ambtsdragers vormen de 'linking pin' naar de colleges en werkgroepen. Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn rechtspersonen en blijven dus als zodanig bestaan. De voorzitters van deze colleges hebben zitting in de kerkenraad. Drie ambtsdragers vormen de verbinding met respectievelijk de werkgroepen Pastoraat, Vieren (Eredienst) en Jeugd. De moderamentaken worden vervuld door de voorzitter, de scribe en de predikant.

Onder de colleges en werkgroepen hangen taakgroepen die de colleges en werkgroepen ondersteunen en concreet uitvoerend werk doen, zoals de taakgroepen Leren en Communicatie. In de kerkenraad vindt de besluitvorming plaats op beleidsmatig niveau. In de werkgroepen en de daaronder hangende taakgroepen wordt het kerkenwerk praktisch uitgevoerd. De werkgroepen komen

(minimaal jaarlijks) met voorstellen naar de kerkenraad ter bespreking. Deze voorstellen betreffen de gesignaleerde ontwikkelingen op hun werkerrein. De werkgroepen worden dan ook uitgenodigd om mee te denken over visie en beleid. De kerkenraad deelt, onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid, de zorg voor de opbouw van de gemeente met de door hem ingestelde werkgroepen. Deze werkgroepen krijgen daarmee verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, die de komende tijd als volgende stap door de kerkenraad beschreven gaan worden.

Opening herdenkingsjaar 2022

De inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 is een historische gebeurtenis met nationale betekenis. "Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar, maar de waarden die toen werden bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid." Aldus de uitnodiging die onze Protestantse Gemeente van de burgerlijke gemeente Brielle ontving voor de officiële opening van het herdenkingsjaar 2022 op donderdag 24 maart in de Sint-Catharijnekkerk in aanwezigheid van Z.M. de Koning.

Namens onze gemeente hebben Wim Littooi en ds. Eibert Kok de opening in de kerk bijgewoond. Wim Littooi mocht, in de functie van voorzitter van de kerkenraad, de Koning welkom heten bij de ingang van de kerk.

De Koning onthulde een gedenksteen die een plaats krijgt bij het 1 april monument in Brielle. Ook werd aan hem het eerste

exemplaar aangeboden van het boek Willem van Oranje in brieven. De Opstand in 1572.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

De kerkenraad heeft met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen het volgende aan het College van Burgemeester en Wethouders van Brielle meegedeeld: "Mocht dit in Brielle aan de orde zijn of komen, dan willen wij bij de opvang en begeleiding graag betrokken worden om daar onze bijdrage aan te leveren. Dit betekent niet dat wij in staat zijn om huisvesting of onderdak te realiseren, maar voor alle andere aspecten die bij deze opvang komt kijken, zijn wij graag in beeld."

In zijn reactie heeft burgemeester Gregor Rensen positief gereageerd op het aanbod van de kerkenraad.

Vlagbeleid voor toren Brielse Dom

Het is beleid van de burgerlijke gemeente Brielle om permanent te vlaggen op de toren van de Sint-Catharijnekkerk. In dit kader heeft de kerkenraad het College van B en W van Brielle gesuggereerd om een 'vlagbeleid' te maken.

De bedoeling hierbij is dan dat naast de vlag van Brielle op specifieke dagen ook andere vlaggen kunnen worden gehesen. Hierbij wordt gedacht aan de vlag van Oekraïne (momenteel), de regenboogvlag, vlag van de Europese gemeenschap, etc. Dit al naar gelang wat er in Nederland of in breder verband speelt.

Ook op deze suggestie van de kerkenraad is positief gereageerd door de burgemeester.

Vier dagen aandacht voor Missie Brielse Dom

Onder de titel 'Missie Brielse Dom' heeft de Stichting Behoud Brielse Dom op 4, 5, 6 en 7 maart de aftrap gegeven voor activiteiten om extra geld te verdienen voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekkerk.

Op vrijdagavond was er buiten een bijzondere lichtshow met een prachtig in oranje-blauw verlichte kerk. Later op de avond in blauw-geel voor ons meelevens met Oekraïne.

In de kerk bevond zich een gemêleerd gezelschap van ongeveer 150 tot 200 be-

zoekers, die de avond gezellig met elkaar doorbrengen, ondersteund door muziek van DJ Perry. Op zaterdag en maandag waren er gesprekken met lokale ondernemers en verenigingen.

Op zondagmorgen werd de kerkdienst live uitgezonden door de plaatselijke radio- en tv-zender.

Vooraf was er een interview met onze voorganger Eibert Kok.

Alles bij elkaar heeft de actie een kleine 8.000 euro opgeleverd!





Van de kerkrentmeesters

Consistorie

Tijdens de afgelopen periode van zware stormen bleef ook onze kerk niet ongemoeid; het dak van de consistorie liep behoorlijke schade op. Door alert en deskundig optreden van Leen van Geest kon die schade vlug worden hersteld en kon vervolgschade worden voorkomen.

Kerk

Op 1 april 1572 namen de watergeuzen Den Briel in. Gevolg: als eerste stad in de Nederlanden was Brielle vrij van de Spanjaarden. Een aantal andere steden volgden. Een en ander vormde de opmaat tot de Opstand van de Nederlanden tegen het Spaanse gezag. In 2022 wordt dit feit herdacht, zowel in Brielle als landelijk. Omdat Brielle - Eersteling der Vrijheid - hierbij regelmatig als gastgemeente optreedt speelt onze Sint Catharijnekerk dan wel de Brielse Dom in dit herdenkingsjaar een prominente rol. Dat begon op donderdag 24 maart toen koning Willem-Alexander te gast was in Brielle en in onze kerk het startsein voor het herdenkingsjaar gaf door de onthulling van een bronzen plaquette. Deze gebeurtenis liet duidelijk zien hoe onze kerk optimaal voor niet-kerkelijke doeleinden kan worden gebruikt.



Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon



Maart 1994. Als elke zaterdag wandelt Wim Snellen met zijn hond over de wallen. Boven de bekende alledaagse geluiden klinken opeens de klokken van het carillon. Stadsbeiaardier Peter Bremer strooit vrolijke wijsjes over de stad. Wim wacht bij de toren de beiaardier op. Ze maken een praatje en dat is voor Wim aanleiding om met een aantal enthousiaste Briellenaren in april een stichting op te richten, de Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon. De stichting wil met de gemeente Brielle meedenken over onder meer het in authentieke staat brengen en

houden van het carillon en het organiseren van concerten en bespelingen. Deze anekdote schreven we op uit de mond van Jos van den Enden, jarenlang actief in de Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon. De daarop volgende jaren realiseert de stichting, samen met het Klokkenspelersgilde, de uitbreiding van het carillon. Op dit moment telt het klokkenspel 47 klokken. En daar komt er tijdens de aprilfeesten nog een bij. Ook verzorgde de stichting in de zomermaanden op maandagavond concerten op de beiaard. Helaas heeft de stichting, zoals

veel verenigingen, te kampen met een gebrek aan bestuursleden. Nu, maart 2022, wordt de stichting opgeheven. De Culturele Commissie Sint-Catharijne organiseert inmiddels de wekelijkse beiaardconcerten in de zomermaanden juli en augustus. De Culturele Commissie is maar liefst met 500 euro van het batig saldo van de stichting bedacht en gaat de gift gebruiken voor de aanschaf van een camera. Hiermee krijgen de luisteraars op de luisterplaats voor het Merulahuys een nog beter beeld van de hoog in de toren spelende beiaardier.

Na twee jaar weer Matthaus Passion

Alsof we twee jaar gewoon hadden overgeslagen, zo vanzelfsprekend zochten we de laatste zondagmiddag in maart onze plaatsen in de kerk. Orkest en koor zitten al klaar. Als vanzelf wordt het stil als solisten en dirigent opkomen.

Zonnestralen lichten op en het orkest zet in met het overbekende 'Kommt ihr Töchter, helft mir klagen ...' en als vanouds nemen musici en zangers ons met dit klaaglied in één mee in het lijdensverhaal van Jezus. We lezen de teksten, kennen de muziek en toch ontroert en sleept het ons mee, deze uitvoering. Dan weer worden we overweldigd door het indrukwekkende 'Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?' en het rauwe 'Barrabam!' Ook al doordat de dirigent bijna springend koor en orkest opzweept. Na het wegstervende 'Ruhe sanfte, sanfte Ruh' hoor je, net voor het langdurig applaus, het publiek een zucht slaken.

(op de foto Ilse Eerens, sopraan en Luciana Mancini, alt)



Rommelmarkt De Coppelstock weer open!



Een bericht van de rommelmarkt De Coppelstock. De coronamaatregelen zijn zo goed als verdwenen. Wij gaan er op de rommelmarkt weer lekker tegenaan! Dat doen we met tientallen vrijwilligers. Elke woensdag (het liefst 's morgens, maar het kan de hele dag door) kunt u uw spullen inleveren. Wij stellen het zeer op prijs als de spullen goed, schoon en netjes zijn. Als wij het moeten weggooien is het zonde want afvoeren kost ons ook geld en dat gaat ten koste van de opbrengst. We kunnen eigenlijk alles gebruiken. Maar witgoed, tv's en grote meubels kunnen wij niet kwijt. Wel zijn (bijzet) tafeltjes en kleine kastjes welkom. De opbrengst

is voor het onderhoud van onze mooie Catharijnekerk.

De openingstijden zijn vanaf 6 april:

- 09.00 - 12.00 uur, aanleveren spullen;
- 13.30 - 15.30 uur, geopend voor verkoop;
- 18.30 - 20.30 uur, geopend voor verkoop.

De eerste (gewijzigd) zaterdag van de maand is De Coppelstock ook geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur. Op 4 juni (de eerste zaterdag van de maand) voor het eerst. Ook dan kunt u er spullen kwijt. We hopen u binnenkort te begroeten in De Coppelstock! Om spullen aan te leveren of om iets leuks te kopen.

Toeristenbezoek gaat weer beginnen

Vanaf 25 april tot eind oktober is iedereen weer van harte welkom in de Sint-Catharijnekerk. Elke maandag tot en met zaterdag staan de deuren van de kerk weer wagenwijd open van 10.30 tot 16.30 uur. We vragen een gift van 1 euro en voor kinderen 50 eurocent. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van onze prachtige Sint-Catharijnekerk.

De Sint-Catharijnekerk is het markantste monument van Voorne en Putten. Waar je ook bent, rondom Den Briel of in de wijde omgeving, van verre zie je de vierkante toren. Per jaar komen er zo'n 10.000 bezoekers. Naast vele Nederlanders ook heel veel toeristen uit Europa en daarbuiten. De toren (net gerestaureerd) is een uitdaging om te beklimmen, vooral voor jongeren. Eenmaal binnen ontvangt elke bezoeker in zijn eigen taal informatie en een plattegrond van de kerk. Via de informatiezuil komt de bezoeker alles te weten over de bouw van de kerk, het interieur, de gebrandschilderde ramen en het orgel. Aan de toeristenbalie is van alles te koop. Naast het Brielsche mandje, vier soorten overheerlijke drop, bier, likeur, boeken en informatieve lectuur over Brielle en het kerkgebouw. Een Brielsch cadeautje is verrassend om weg te geven.

Er zijn op dit moment zo'n 25 vrijwilligers die volgens een



Nanny Smit (links) en Loes van Leeuwen.

rooster bezoekers ontvangen. Dat zijn er eigenlijk te weinig en daarom zijn we naarstig op zoek naar gastvrouwen en gastheren die ons team willen versterken. Het is leuk en interessant vrijwilligerswerk. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met koster Ina van Veen (koster@protestantsegemeentebrielle.nl) of met Freek Voskamp (freek.voskamp@hetnet.nl). Zij geven u graag alle informatie.



Agenda

April

7 Alles wat ademt, kerk, 20.00 - 21.30 uur
21 Kerkenraad, kerk, 19.45 uur

Mei

5 Alles wat ademt, kerk, 20.00 - 21.30 uur
11 Diaconale raad, Sjoel, 19.45 uur
19 Kerkenraad, kerk, 19.45 uur

Lofzang en tafelgebed

Deze lofzang met 9 coupletten zingt de Cantorij tijdens de dienst op Witte Donderdag. Toen ik couplet 2 zong was ik geraakt door de tekst in deze moeilijke tijd van oorlog en verwoesting.

Tine Wolters

Gij die het licht tevoorschijn roept uit wanorde en duisternis, met maan en sterren en de zon die tijd bepaalt vandaag en nacht, die ruimte maakt en groeikracht wekt in al wat leeft en ademhaalt: gezegend zij uw Naam!

Gij, die de mensen roept bij naam, bestemt tot uw gelijkenis, de aarde aan ons toevertrouwt opdat zij wordt een veilig huis waar wij elkanders hoeder zijn in vrede en gerechtigheid: gezegend zij uw Naam!

Verborgene die heilig zijt uw wil geschiede overal, laat komen hier uw koninkrijk, geef ons het brood voor elke dag en reken ons het kwaad niet aan als wij elkaar tot vrede zijn: gezegend zij uw Naam!

(tekst Henk Jongerius,
muziek Henry Purcell)

Twee doopvieringen

Komende tijd zijn er twee doopvieringen in de Catharijnekerk. In de Paasnacht, 16 april, is er een volwassendoop en op zondagmorgen 29 mei wordt een klein kindje gedoopt. Twee bijzondere momenten! Mooi dat het kan.

Johannes

De doorgaande lezing uit het Johannesevangelie die een jaar geleden gestart is stopt begin mei. Daarna is het traditionele driejarige rooster weer leidend. Maar we zijn nog niet klaar met Johannes. Het klasieke rooster verwijst op de vierde, vijfde en zesde zondag van Pasen opnieuw naar het Johannesevangelie.

Tot en met Pasen is er elke zondag kindernevendienst. We gaan verder met het thema 'Ben je klaar voor het feest?' Na Pasen is de regel weer: er is kindernevendienst op de eerste zondag van de maand. Dus op 1 mei is er weer kindernevendienst.

10 april

Palmpasen

Johannes 12:12-19. Als Jezus naar Jeruzalem gaat, komen de mensen hem met palmtakken tegemoet. Ze roepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.' Jezus gaat op een ezel zitten. De Farizeeën zien dat ze niets bereiken hebben. 'De hele wereld loopt achter hem aan,' zeggen ze tegen elkaar. In de kindernevendienst maken de kinderen Palmpaasstocken. Ook is er extra muzikale medewerking. Naast het spel van onze organist horen we blokfluitklanken.

14, 15 en 16 april

De drie dagen van Pasen

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag komen we 's avonds bijeen om de Drie dagen van Pasen te vieren. We volgen Jezus op zijn weg. Op Witte Donderdag staan we stil bij de voetwassing, vieren we het Avondmaal en gaan we in gedachten mee naar Getsemane. Op Goede Vrijdag lezen we het passieverhaal van het lijden en sterven van Jezus. In de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. We geloven dat het licht schijnt in de nacht. In de Paaswake zal Randy Muusz gedoopt worden en voor iedereen is er de doopgedachtenis. De cantorij verleent haar medewerking bij de Drie dagen van Pasen.

17 april

1^{ste} zondag van Pasen

Johannes 20:1-18. Nadat Jezus gestorven is, gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft! Ook bij deze feestelijke dienst doet de cantorij weer mee!

24 april

2^{de} zondag van Pasen

Johannes 20:19-31. Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Thomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later verschijnt Jezus nog eens en nu is Thomas er wel bij.

1 mei

3^{de} zondag van Pasen

Johannes 21:1-14. Zeven leerlingen van Jezus gaan 's nachts vissen, maar ze vangen niets. Als het ochtend wordt, staat Jezus op de oever. Hij zegt dat ze het net aan de andere kant uit moeten gooien en het raakt helemaal vol. Op de kant heeft Jezus een kolenvuur gemaakt met vis en brood. De leerlingen durven niet te vragen wie Jezus is.

8 mei

4^{de} zondag van Pasen

Numeri 27:12-23 en Johannes 10:22-30. Mozes krijgt de opdracht om een hoge berg te beklimmen, zodat hij het beloofde land kan zien liggen. Jezus spreekt bij het feest van de tempelwijding over geloof en ongelooft.

15 mei

5^{de} zondag van Pasen

Deze zondag heet 'Cantate' naar Psalm 98: 'Zing de HEER een nieuw lied!' Dat zal het uitgangspunt zijn. Deuteronomium 6: 1-9 en Johannes 13:31-35 geeft het rooster. De eerste lezing vermeldt het grote gebod: 'Heb de HEER lief.' Jezus vertelt dat de leerlingen elkaar zullen liefhebben zoals hij hen heeft liefgehad.

Viering Avondmaal in een kring

Nu de maatregelen in verband met corona niet meer nodig zijn, kan ook de viering van het Avondmaal op andere manieren. In de Diaconie is daarover gesproken. Rond Pasen zullen de Avondmaalsvieringen in een kring plaatsvinden, een mooie vorm waarin behalve de verbondenheid met Jezus ook de verbondenheid met elkaar nadruk krijgt.



Kerkdiensten Sint-Catharijnekkerk

Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekkerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl.

		Collecten
zondag 10 april 10.00 uur ds. Eibert Kok	Palmzondag liturgische kleur is paars	Eredienst Diaconie Onderhoud
17.00 uur	Vesper	
Donderdag 14 april 19.30 uur ds. Eibert Kok	Witte Donderdag - m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij Dienst van Schiff en Tafel liturgische kleur is wit	Werelddiaconaat Onderhoud
Vrijdag 15 april 19.30 uur ds. Eibert Kok	Goede Vrijdag - m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij	
Zaterdag 16 april 21.30 uur ds. Eibert Kok	Paaswake - m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij liturgische kleur is wit	Eredienst Onderhoud
zondag 17 april 10.00 uur ds. Eibert Kok	Paasmorgen - m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij liturgische kleur is wit Dienst van Schrift en Tafel	Werelddiaconaat Onderhoud
zondag 24 april 10.00 uur ds. Harry Doornbos (Oostvoorne)	Quasi modo geniti liturgische kleur is wit	Eredienst Diaconie Onderhoud
zondag 1 mei 10.00 uur ds. Piet Schelling (Monster)	Misericordia liturgische kleur is wit	Eredienst Diaconie Onderhoud
zondag 8 mei 10.00 uur ds. Helene Perfors	Jubilate liturgische kleur is wit	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud
17.00 uur	Vesper	
Zondag 15 mei 10.00 uur ds. Eibert Kok	Cantate liturgische kleur is wit	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud
Zondag 22 mei 10.00 uur ds. Harry Doornbos (Oostvoorne)	Rogate liturgische kleur is wit	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud

Jong Protestant

Samen palmpasenstokken maken



Op 10 april is het Palmzondag. Op deze ochtend gaan we in de kindernevendienst Palmpasenstokken maken. Kom jij ook?

Samen The Passion kijken



Zoals ieder jaar wordt op Witte Donderdag (14 april) The Passion uitgezonden. Een mooi televisiespektakel over de laatste dagen van Jezus, vol met prachtige popmuziek. Dit jaar gaan we dat samen in De Sjoel kijken! Iedereen is van harte welkom. Natuurlijk zorgen wij voor een drankje en wat lekkers. We maken er een fijne avond van. Je bent vanaf 20.00 uur welkom in De Sjoel (naast Chez André). The Passion start om 20.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten.

Doeboek Een geweldige koning



Dit doeboek voor kinderen is zeer geschikt om uit te delen aan groepen kinderen. Om hen te stimuleren in het voorbereiden naar Pasen en daarna Hemelvaart en Pinksteren. Het is namelijk een boekje dat je kunt omkeren en dan ook inhoud bevat die uitleg geeft over Hemelvaart en Pinksteren.

Het boekje bevat illustraties van Marieke ten Berge die zelf ingekleurd kunnen worden. Kleuren, puzzeltjes, zoek de verschillen en andere leuke opdrachten. De teksten kunnen kinderen zelf lezen. Geschikt voor kinderen vanaf 6 à 7 jaar.

Te bestellen via <https://christelijke-boekwinkelvevita.nl/products/een-geweldige-koning-pasen-en-pinksteren>



In alle vier de evangeliën - Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes - staat het opstandingsverhaal van Jezus. Maar in elk evangelie wordt het net even anders beschreven. Deze keer lezen we over de opstanding uit het evangelie volgens Johannes.

Het graf is leeg! (Johannes 20, vers 1 tot en met 18) Jezus is opgestaan uit de dood

Maria komt bij het graf

Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. Ze rende naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield en zei tegen hen: 'De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe is gebracht.' Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. De ene leerling liep sneller dan Petrus en was het eerst bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen maar hij ging het graf niet in.

De leerlingen kijken in het graf

Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van Jezus had gezeten. Die lag niet bij de andere doeken maar apart, netjes opgerold. De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen geloofde hij dat Jezus was opgestaan. Maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis.

Maria ontmoet Jezus

Maria bleef huilend bij het graf staan. Ze keek naar binnen in het graf. Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. De een zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. De engelen vroegen Maria: 'Waarom huil je?' Maria zei: 'Mijn Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar hij naartoe is gebracht.'



Toen ze dat had gezegd, draaide ze om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus maar Maria wist niet dat Hij het was. Jezus vroeg haar: 'Waarom huil je? Wie zoek je?' Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 'Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe hebt gebracht! Dan kan ik hem meenemen.' Jezus zei tegen haar: 'Maria.' Maria ging naar hem toe en zei: 'Rabboeni!' Dat is Hebreeuws en betekent meester.

Maar Jezus zei tegen haar: 'Houd me niet vast want ik moet omhooggaan naar de Vader en jij moet aan mijn vrienden vertellen dat ik gezegd heb: 'Ik ga omhoog naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is.' Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen en zei: 'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had.

Zelf doen

Maak je eigen broodhaantje

Voor 4 grote of 8 kleine broodhaantjes heb je nodig:
500 gram tarwebloem; 2 theelepels zout; 2 theelepels gist;
2 eetlepels zachte boter; 1 eetlepel basterdsuiker; 1 ei; 300 ml lauwwarm water; beetje melk of zachte boter om het deeg mee te bestrijken; rozijntjes voor de oogjes; bakpapier en weegschaal om de stukjes deeg even groot te maken.

Meel, zout en gist goed door elkaar roeren. Dan het water en het ei er goed doorheen mengen. Ongeveer 5 minuten in een kneedmachine kneden, dan de boter en de basterdsuiker toevoegen en nog 5 minuten goed kneden totdat je een soepel en elastisch deeg hebt. Vorm van het deeg een bal en doe die in een licht ingevette kom. Dek deze af met een plastic zak en laat het op kamertemperatuur 1 uur rijzen. Het deeg moet in omvang verdubbelen.

Daarna deeg uit de kom halen, zachtjes en goed doorkneden

en in 4 of 8 porties verdelen. Maak bolletjes van de porties deeg en laat deze ongeveer 10 minuten onder een stukje plastic rusten. Rol de bolletjes een voor een uit tot dikke deegslinteren van 15 of 20 cm. Het middelste deel iets dikker dan de uiteinden. Vouw de strengen in een U-vorm zodat er een haantje ontstaat en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Laat wel wat ruimte tussen de broodjes, want ze worden groter. Maak met een (saté)prikker een oogje dwars door het deeg heen. Je kunt eventueel een rozijntje als oogje gebruiken. Bestrijk de broodjes met een beetje melk of gesmolten boter.

Dek haantjes af met een plasticzak en laat ze nog ongeveer 50 minuten rijzen op kamertemperatuur. Ondertussen de oven voorverwarmen op 160 graden. Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak de broodjes in ongeveer 20 minuten goudbruin. Laat ze afkoelen op een rooster.
Vrolijk Pasen!

MOERLAND NOTARIS

ESTATE-PLANNER • AGRARISCH SPECIALIST

- Op maat gesneden notariële dienstverlening & estateplanning
- Testamenten, samelevingscontracten en huwelijksvoorwaarden
- Integrale behandeling van nalatenschappen
- Oprichting, statutenwijzigingen, aandelenoverdracht, fusies, splitsingen voor BV's
- Alle onroerend goed transacties
- Oprichting en statutenwijzigingen Verenigingen en Stichtingen
- Leveringen, hypotheeken, splitsingen, erfpacht, opstal, schepen

Kosteloos 1e adviesgesprek (max. 1/2 uur)

Maerland nz 48-49 3231 CG Brielle
Postbus 42 3230 AA Brielle
T +31 (0) 181 41 23 44
F +31 (0) 181 41 28 19
E info@moerlandnotaris.nl

www.moerlandnotaris.nl



Vrienden van de Sint-Catharijnekerk

Nee, deze trui is niet te koop bij de Vrienden. Wat we wel doen is o.a. het verzorgen van de glazen toegangsdeuren, nieuwe LED verlichting in de kerk, vernieuwing van de informatiezuil, bijdrage aan de restauratie van het Coppelstockraam. Helpt u ook mee? Aanmelden kan via de website. www.vriendencatharijne.nl

Dé sleutel tot uw nieuwe thuis!



- ✓ Woningaanbod
- ✓ Huuraanbod
- ✓ Agrarisch aanbod
- ✓ Bedrijfsaanbod
- ✓ Taxaties



Ambachtelijk en vakkundig inlijstwerk



Voor het inlijsten van:

- foto's
- schilderijen
- litho's
- borduurwerk
- zeefdrukken
- posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken van schilderijen

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl



AL MEER DAN 60 JAAR

Maandag 14 maart hebben wij een afspraak met burgemeester Gregor Rensen. Fijn dat hij tijd vrijmaakt in de hectische periode rondom 1 april. Het wordt een mooi gesprek waarin we niet alleen burgemeester Gregor Rensen beter leren kennen

maar waarin hij ook een mooi tijdsbeeld schetst dat veel lezers zullen herkennen. Nu zijn de vele festiviteiten rondom 1 april geweest en kunnen we ongetwijfeld terugkijken op een bijzondere historische jubileumweek.

Altijd helpen waar je helpen kunt ... Ieder moet op zijn manier het goede doen ...

Gregor Rensen groeide op in Twente. Geboren in het plattelandsdorp Wierden en op 11-jarige leeftijd verhuisd naar Helledoorn. "Ik kon goed leren en op aandringen van de hoofdonderwijzer ging ik naar het Vwo in Almelo. Het betekende elke dag op de fiets 20 kilometer heen en 20 kilometer terug. Op m'n zestiende kocht ik een tweedehands brommer die ik met een krantenwijk bij elkaar had gespaard. Na drie maanden kreeg ik een aanrijding met een vrachtauto. Brommer aan gort maar wonder boven wonder zelf niets en daarna toch maar weer de fiets gepakt. Na het behalen van mijn Vwo-diploma was mijn grote wens om geschiedenis te studeren. Helaas gold voor die studierichting een numerus fixus en werd ik tot twee keer toe uitgeloot. Daarom ging ik economie in Groningen studeren. Ik heb enorm genoten van het Groningse studentenleven; het was allemaal nieuw voor mij, opgegroeid in een dorpje in Twente. Uiteindelijk kon ik na anderhalf jaar toch nog kiezen voor geschiedenis in Nijmegen."

Al jong politiek actief

"Ik was al vroeg geïnteresseerd in de politiek en was in Groningen actief in de studentenvakbond. Eigenlijk begon dat al op de middelbare school waar op het katholieke Pius X College voor het eerst in 1972 scholierenverkiezingen werden gehouden. De toen net opgerichte PPR (Politieke Partij Radicalen), voortgekomen uit afgesplitste kamerleden van KVP en ARP, was de grote winnaar. In Nijmegen - toen nog een door de KVP gedomineerde stad - ben ik in 1977 lid geworden van de PPR. Ik zat al snel in het bestuur van de afdeling, dat heette 'aksiecentrum'. Ik werd ook actief in de universitaire democratie en kwam als studentlid terecht in allerlei besturen samen met hoogleraren en universitaire medewerkers. Ik moest mij wel altijd verdedigen tegen dogmatisch linkse studenten die niets moesten hebben van dat meebesturen door studenten. De sfeer in de PPR was gemoedelijk en informeel. Ik voelde me daar best in thuis, al kon de partij in de landelijke politiek steeds minder een deuk in een pakje boter slaan. Met



de geiten-wollen-sokken-cultuur in de partij had ik wat minder affiniteit. Ik loop nog steeds niet voorop als vegetariër, laat staan als veganist. Mijn vrouw en kinderen proberen mij wel her op te voeden." "Tot 1990 ben ik lid geweest van de PPR. Meteen na de vorming van GroenLinks ben ik naar de PvdA overgestapt. Als bestuurslid van het wetenschappelijk bureau van de PPR maakte ik van nabij het fusieproces mee van PPR, PSP, CPN en EVP (Evangelische Progressieve Volkspartij) tot Groen Links. Dat beviel mij maar matig, met name door de nogal dogmatische en dominante CPN-bestuurders. Toen ook nog eens allerlei lelijke trucjes werden toegepast, was het voor mij genoeg." "Tijdens mijn studie had ik een beroep gedaan op de Wet Erkende Gewetensbezwaarden. Niet omdat ik principieel tegen geweld ben, maar omdat ik wel graag zelf wil kunnen bepalen en voor mijn geweten wil kunnen rechtvaardigen, wanneer en tegen wie ik geweld zou moeten gebruiken. In de bevelsstructuur van een leger kan dat niet. Ik had en heb wel een grote afkeer van oorlog. Tijdens mijn periode van politieke bewustwording speelden veel conflicten, in Afrika (Biafra), in Europa (Noord-Ierland) en in Azië (Vietnam). De televisiebeelden van die oorlogen hebben mij sterk beïnvloed." "Ik heb het geluk gehad dat ik mijn negentien maanden vervangende dienst-

plicht heb mogen vervullen bij het voormalig Rijksarchief in Zwolle. In de jaren '70 sloten veel textiel fabrieken in Twente waarvan de fabrieksarchieven werden overgedragen aan het Rijksarchief. Daarnaast organiseerde ik onderzoeksprojecten met de Theologische Hogeschool in Kampen over de kerkgeschiedenis in Twente en Salland en coördineerde ik een netwerk van historische verenigingen en organisaties in Overijssel. Ik heb een cursus lokale en regionale geschiedenis voor amateurhistorici ontwikkeld en daarover een boek gepubliceerd. Ik maakte onder andere kennis met historicus en lector van de Hogeschool, Noud van Schelven, die een succesvol onderzoek deed naar de geschiedenis van de techniek en gepromoveerd was op de Brielse admiraal Philip van Almonde. Die Brielse zeeheld zei me toen overigens nog niets."

Appel valt niet ver van de boom

"Zelf ben ik niet eenkennig om dingen aan te pakken. Ik heb als kind meegekregen dat ieder op zijn manier het goede moet doen! Ik kom uit een arbeidersgezin met een vader en moeder die door de oorlog zelf een onderbroken lagerschooltijd hadden meegemaakt. Ze moesten al op hun 14e gaan werken. Ik was de oudste in het gezin van vier kinderen - en oudste kleinkind - en de eerste die naar de middelbare school ging. Ik kon aardig leren maar had geen enkel voorbeeld om mij aan te spiegelen. Nu denk ik met bewondering terug aan mijn vader die als eenvoudige tegelzetter een carrière opbouwde tot zelfstandig ondernemer met een eigen bouwbedrijf. Hij werkte keihard en was bovendien zijn leven lang actief als vrijwilliger, vooral in de sport. Hij richtte onder andere een scheidsrechtvereniging op, werd voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging en kwam uiteindelijk in de Bondsraad van de KNVB. Op latere leeftijd ging hij ook nog in de lokale politiek, voor een lokale partij waarvan ik - grappig genoeg - het verkiezingsprogramma grotendeels schreef. Het was niet mijn kleur, maar ik kon het amateurisme niet aan zien." "Mijn politieke genen begonnen al bij mijn

Fysio Friso

www.fysio-friso.nl

0181-779757

Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Ademhalings- en ontspanningstherapie
Knie-, heup- en schouder revalidatie
Chronische pijnklachten
Looptraining bij 'etalagebenen'
Neurorevalidatie
COPD training
Valpreventie
Oncofit



Ommeloop 450, 3232 SX Brielle
Muider slotpad 4, 3223 DG Hellevoetsluis



Tandprothetische praktijk **Bob Koetsenruijter**

adviesgesprek altijd gratis



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl
(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

Toe aan een andere auto?



U koopt bij ons een nieuwe of
gebruikte auto van alle merken!



Kijk voor het actuele aanbod op onze website

Vakgarage
Wolters B.V.

Molendijk 44 | 3227 CC Oudenhorn | 0181 469946
www.vakgaragewolters.nl



UITVAARTVERZORGING **KIEVIT**

*Uw laatste wensen
in goede handen*

0181-488088

Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl

UITVAARTCENTRUM KIEVIT
Stoofweg 2, Hellevoetsluis

Burg. Letweg 36
3233 AG Oostvoorne
Tel. 0181-488088

Meidoorn 4
3248 XE Melissant
Tel. 0187-601166

opa, die vroeg weduwnaar was en bij ons in huis woonde. Hij was wever bij de Koninklijke Stoomweverij, onderdeel van Nijverdalen-Ten Cate. Maar hij was in dat bedrijf ook vele jaren lid van de Ondernemingsraad en las de Volkskrant. Dat was indertijd een katholieke, progressieve krant, die ik gretig las. Besturen zit dus in dat opzicht wel in de genen."

"Maar ik kom ook uit een familie van bouwvakkers. Altijd helpen waar je helpen kunt is daar het devies. Nooit met je handen in de zakken staan. Als een huis werd opgeleverd en bezemschoon moest worden gemaakt, moest ik als kind al de handen uit de mouwen steken. Dat hoorde er gewoon bij. Daar tegenover stond dat er niet over gevoelens werd gesproken. Bij het overlijden van mijn vader vond ik foto's van mijn in de wieg gestorven zusje, die altijd weggestopt waren geweest. Over dat overleden zusje – ze was nog geen 11 maanden oud – werd nooit gesproken hoewel het voor mijn moeder verschrikkelijk moet zijn geweest. Het zusje dat daarna geboren werd, kreeg dezelfde naam als mijn overleden zusje, waarmee dat overleden zusje feitelijk uit de herinnering werd gewist."

Optimisme in een maakbare wereld

"Mijn drijfveer om de politiek in te gaan was het bestrijden van onrecht, het liefst door de hele wereld te verbeteren. Kenmerkend voor het vooruitgangsgeloof en de tijdgeest van de 70'er jaren. Een optimisme dat de wereld maakbaar en verbeterbaar was. Vandaar de voor mij logische keuze voor de PPR en later de PvdA, die toen vooral de partij van de doorbraak was en waarvan mensen uit verschillende geloven lid waren. Ik heb daarom ook veel moeite met het enorme individualisme van deze tijd en de verminderde collectieve betrokkenheid en solidariteit."

"Na anderhalf jaar Zwolle – midden in de jaren '80 met een grote werkloosheid – ging ik naar Den Haag om te gaan werken bij de HBO-raad. Die was belast met het proces van samenvoeging van hbo-instellingen en het opwaarderen van het hbo tot hoger onderwijs. Ik was als proces-secretaris al snel betrokken bij zo'n fusieproces van een aantal hbo-instellingen.

Ook ben ik werkzaam geweest bij de Erasmus Universiteit, met name voor de door de markt te financieren postdoctorale opleidingen en later de oprichting van een holding waarin 'commercieel' ingestelde medewerkers een bedrijf konden gaan starten. De EUR afficheerde zich als ondernemende universiteit, dat sprak me zeer aan. Daarnaast was ik manager van het Tinbergen Instituut, een samenwerkingsverband van drie universiteiten. Mijn eerste stappen in politiek besturen als volledige baan liggen in Voorburg-Leidschendam waar ik vanaf 2006 acht jaar wethouder ben geweest."

Wat is leuk aan het burgermeesterschap?

"Het leuke is vooral de gevarieerdheid en de verschillende rollen die je vervult. Van overleg met allerlei verschillende bestuurlijke organen op lokaal en regionaal niveau om de belangen van de gemeente te behartigen en leidinggeven aan het College van B&W tot de bloemen voor een honderdjarige of een 60-jarig huwelijkspaar. Je bent wel altijd zestig tot zeventig uur per week bezig. Geen week is hetzelfde. Recent zijn er bijvoorbeeld ook in Brielle vluchtelingen uit Oekraïne gekomen. Zulke puur menselijke problemen voelen heel anders dan het (re) organiseren van bestuurlijke of politieke organen en vergt ook weer een andere rol. Als burgemeester voel je je altijd eindverantwoordelijk, ook al doe je veel met anderen samen. Het moeilijkste vind ik het oplossen van problemen tussen burgers onderling. Ik heb diverse keren te maken gehad met uit de hand gelopen burenruzies waarbij mensen bij wijze van spreken twintig jaar zonder problemen naast elkaar wonen en dan ineens op voet van oorlog staan. Waar zijn ze dan in godsnaam mee bezig, vraag je je dan af. Probleem is dat mensen geen 'gezag' meer aannemen. Zelfs democratisch genomen besluiten worden niet meer geaccepteerd. Met agressie en intimidatie wordt geprobeerd genomen besluiten tegen te houden. Wat je allemaal via de sociale media naar je hoofd geslingerd krijgt, is niet te filmen. Door de individualisering kan men totaal geen begrip

meer tonen voor anderomans standpunt. De tendens van nu is dat schreeuwers de overhand krijgen, een slechte ontwikkeling als niet de ratio maar de emotie de meningsvorming bepaalt. Ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat redelijke constructief ingestelde inwoners de meerderheid vormen."

Nog trouw aan het (katholieke) geloof?

Tot mijn 14e was ik misdienaar. Mijn geloof in de katholieke kerk ben ik als jongvolwassene definitief kwijtgeraakt, met name vanwege de hiërarchie in de kerk maar ook door het conservatisme. Wat wel is gebleven uit mijn katholieke achtergrond is de christelijke naastenliefde, het bestrijden van onrecht en het streven naar gelijkwaardigheid van mensen. Mensen willen meenemen in een verhaal met een boodschap, willen getuigen. Als wethouder in Voorburg mocht ik eens ambassadeur zijn van de jaarlijkse Vredesweek in september. Ik vond dat een mooie betekenisvolle opdracht en schreef voor de oecumenische dienst een eigen preek en kyrië (gezongen gebed). Het Bewijs van Goddelijke Kindschap dat ik bij mijn doop van de kerk ontving, moet ik natuurlijk wel waarmaken, haha."

Gelukkig wanneer ...

"Ik voel mij gelukkig wanneer ik mensen bij elkaar krijg en kan inspireren om een leuk of goed idee uit te werken zoals het op poten zetten van de Stichting Behoud Brielse Dom om de Catharijnekerk ook voor de toekomst te behouden en zoals het uitgebreid vieren van 450 jaar Libertatis Primitiae. Maar ook het fuseren van drie zelfstandige gemeenten tot één krachtige nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Verder ben ik een verwoed lezer van alles wat los en vast zit; dat is wel een basisbehoefte. Ben dan ook heel blij met Boekhandel Hoofdstuk Een. En ik ben ook al 42 jaar zeer gelukkig samen met mijn vrouw Margit en onze beide kinderen. Dat had ik natuurlijk eigenlijk als eerste moeten benoemen."

Wij wensen Gregor Rensen een mooi jubileumjaar met een prachtig slotakkoord in Voorne aan Zee!

Nascholing 'Kerk naar buiten'

Mijn nascholingstraject 'Kerk naar buiten' vordert gestaag. Na een periode dat de lesdagen online moesten, konden we vanaf februari weer fysiek bij elkaar komen in Utrecht of Soesterberg. Het experiment in Brielle heeft door de omstandigheden wat vertraging opgelopen, maar er wordt aan gewerkt.

Op zaterdag 21 mei zal in Soesterberg de tweede studiedag zijn waarop elke cursist een aantal mensen van het projectgroepje uit de eigen gemeente mag meenemen. Wordt vervolgd.

Eibert Kok

OP aARDE

EEN BOERDERIJ MET
ZAAL, ZORG, ZIN & ZON

Zorgboerderij
Zaalverhuur
Zingeving
Rust & ruimte

Energienutraal

Sleepseweg 9
3231 LG Brielle
www.boerderijopaarde.nl
info@boerderijopaarde.nl
0181-760 130



Vandaag besteld, vandaag in huis.

NIEUW

Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. Dat is al handig. Maar helemaal handig is PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur al klaar bij jouw PLUS.



PLUS

Beleef het verschil.

Plus Bos Reede 36 3232 CZ Brielle

Campania Finest

Specialiteiten uit Campania, Italië

Olijfolie - Wijn - Likeur - Grappa - Honing - Kruiden
Kaas - Salami - Keramiek - Olijfhout - Chocolade -
Nougat - Risotto - Pasta - Sauzen - Koffie

Turfkade 21
Brielle
06-24772647
info@campania-finest.nl

Communicatie met de x-factor...

De communicatiepartner voor groot en klein!

Ontwerp & Dtp | Webdesign | Reclame | Advertentie
Drukwerk | Uitgeverij | Marketing & Strategie
Artwork & illustratie | Tekst & redactie | Fotografie

Bastion 
Communicatie Partners

Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl

Superverse bloemen

maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18

Zeg het met bloemen

BLOEMETJES & BIJTJES

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com





Petrus gebedenboek U die voor mij uitgaat

We leven in een tijd waarin veel op losse schroeven lijkt te staan. Hoe houden we te midden van crises, onzekerheid, pijn en ziekte vast aan het hoopvolle perspectief dat de toekomst in Gods handen is? Het nieuwe Petrus-gebedenboek wil woorden aanreiken om biddend onze weg door het leven te gaan, bij blijdschap en verdriet, thuis en in de gemeente, samen en alleen. De gebeden zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar voor lezing in kerkdiensten of vergaderingen. Ze werden geschreven door verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, bij het jaarthema 2021-2022, 'Van U is de toekomst'. Het boek is voor € 8,99 te bestellen via kokboekencentrum.nl.

Bedankt

Wij danken iedereen voor de vele kaarten en andere belangstelling bij het overlijden van Ina Vegter-Reijmerink. Het was voor ons een grote steun.

Marianne, Peter en Jacqueline Vegter

Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en ander blijk van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Aad. Het heeft ons goed gedaan, nogmaals bedankt.

Ina van Veen, Mike en Renata

In verdrietige omstandigheden na het overlijden van onze dochter Marian mochten wij van onze kerkgemeenschap de bloemen ontvangen. Heel veel dank.

Kees en Corrie Langeveld

Inleveren kopij

Kopij inleveren voor **6 mei** 12.00 uur: onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit op **19 mei**. Voor foto's: Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is nu ook te volgen op:



Protestantse Gemeente Brielle



[pgbrielle](https://www.instagram.com/pgbrielle)

Samen eten in de vastentijd



De oecumenische werkgroep organiseerde in de Veertigdagentijd weer op drie woensdagen vastenmaaltijden. Dit jaar werden ze gehouden in het Kerkgebouw van de Vrijzinnige gemeente aan de Kerkstraat. Mooie bijeenkomsten van bezinning en ontmoeting op weg naar Pasen!

Lekker eten?

't Voorhuys heeft het voor u!

- belegde broodjes
- partyschalen
- cadeaupakketten

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl



AANNEMINGSBEDRIJF ldvandijk.nl
VD L.D. van DIJK BV BRIELLE 06-44110026
WERKPLAATS (0181) 416506 — MAARLAND ZUIDZIJDE 43 —

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Voor al uw
schilder-, behang- en glaswerk
staan wij tot uw beschikking met een
**goed advies, service
en vakwerk**

www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

AMBIANCE BLOEMBINDERIJ

Voor al uw bloemwensen

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334

maandagochtend gesloten



PROFILE Van Oudenaarden DE FIETSSPECIALIST

...daar mag je méér van verwachten!

Meer dan 1000m² fietsplezier onder 1 dak!



Gratis E-bikes testen

Professionele werkplaats

5 dagen per week geopend

Volg ons ook op:

Profile van Oudenaarden | 't Woud 4 | 3232 LN Brielle
0181-413351 | www.profilevanoudenaarden.nl

RUIM 5000 M²
TUINPLEZIER IN
VIERPOLDERS



Alles voor kamer & tuin!



TUINCENTRUM VAN DEN BERG
BESTAAT AL RUIM 51 JAAR!

M. van den Berg

Wij leveren alles op het gebied van:
tuinplanten • kamerplanten • snijbloemen
sierbestrating • tuinhout • potten • aarde
bestrijdingsmiddelen • meststoffen.

www.facebook.com/tuincentrumvandenbergh

Tuincentrum - Bloemsierkunst M. van den Berg
Hogeweg 8, 3237 LD Vierpolders • Tel. (0181) 41 21 79 • Fax (0181) 41 86 60
info@tuincentrumvandenbergh.nl • www.tuincentrumvandenbergh.nl
Openingstijden: ma-vrij 8.30 - 17.30 uur, zaterdag 8.30 - 17.00 uur.